

7 oktober 2025 – Oorlog en vrede

Oorlog en vrede

Weekthema: Dank God voor Nederland

Nederland werd gevormd tijdens een oorlog die 80 jaar duurde. In mei dit jaar herdachten wij 80 jaar vrede.

Vervroegde verkiezingen, het gevallen kabinet gaat struikelend verder.

Ons land is in vrede, maar goed zichtbaar is de rebellie tegen God en Zijn gebod.

Zogenaamde vrede, want ons land is ondertussen wel steeds meer in oorlog tegen God.

Iedereen jonger dan tachtig jaar heeft de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. Wat een tijd van vrede: drie generaties lang. Dat is zo lang dat je gaat denken dat je het wel verdiend moet hebben of zelf voor elkaar hebt gekregen.

‘Geweldig hoe wij dat deden, vooral in Den Haag: Stad van Recht en Vrede.’

De geestelijke werkelijkheid is anders.

- Dank God voor Zijn beschermende hand over Nederland, zo veel jaren alweer.
- Bid dat Nederlanders wakker worden en gaan beseffen dat in eigen kracht wij niet verder zullen komen, eerder zullen wij vervallen in chaos.

Tekst: Johannes 15:5