

# Weekoverzicht 13 t/m 17 oktober

## Weekoverzicht 13 t/m 17 oktober

### Weekthema: Mijn schild ende betrouwen

Het is leuk om je af te vragen waarom er in het dagelijks taalgebruik wel 'betrouwbaar' bestaat en 'vertroubaar' niet. Misschien wel omdat betrouwbaar een kenmerk van de ander is en vertrouwen een activiteit van jezelf. God is betrouwbaar, vertrouw je Hem?

De verkiezingen voor de Tweede Kamer naderen een hoogtepunt; 29 oktober is dé dag. En we kunnen nog behoorlijk veel gebeden opzenden in de komende periode.

Stel je voor dat op de 29e om 11:55 bij elk stembureau in Nederland twee of drie in de Naam van Jezus bidden voor de (toekomstige) hooggeplaatsten van ons land.

De vraag is niet of er zoveel bidders kunnen zijn bij elk stembureau: er zijn twee of meer gelovigen in elke plaats. De uitdaging is of ik in mijn planning kan en wil realiseren om om 11:55 uur daar te zijn, bij mijn eigen stembureau of bij een ander stembureau, afhankelijk van mijn situatie die dag. En of ik mensen die ik niet ken, wil ontmoeten om samen kort te bidden: gelijktijdig met zoveel anderen in Nederland: *God, wek de geest op van de leiders en van ons volk.*

Meer organisatie of afstemming is niet nodig: 'Ik ben er rond 11:45 uur'.

Het is een vreemde uitdaging. Ook nieuw. Niet gewend. Maar als het 29 oktober de eerste, onwennige keer is, dan is 14 maart 2026, de gemeenteraadsverkiezingen, niet zo vreemd meer, vooral als we elkaar vaker gaan ontmoeten in de wijk om kort te bidden.

- In de weekplanning staan de thema's al genoemd.
- Voorstellen voor gebedspunten volgen.
- Een gebedspoint maakt u zelf.

Zegt het voort. Wees een van de 7000.

Hans Trapman, 6 oktober 2025.