

Gebed voor Nederland

Het is vijf voor twaalf

BIDDEN

Als ik terugkijk op mijn eigen leven dan zie ik een bepaalde lijn in mijn gebedsleven.

1. Geen bidder
2. Luisteraar
3. Mee-bidder
4. Bidder
5. Bidder voor
6. Voorbidder.

Ik wil dit verduidelijken met twee voorbeelden en daarna betrekken op mijn gedachten rond 'gebedspoints'.

Zeker, als jong kind heb ik ook geluisterd naar gebeden die uitgesproken werden: aan tafel, in de kerk op school. Als een nog jonger kind had ik geen bewust besef van bidden, ik was 'geen bidder'. Zelfs gebeden die ik uit mijn hoofd kende, zei ik op zonder dat ik het feitelijk in de gaten had.

Op een gegeven moment is het luisteren overgegaan in mee-bidden. Ik wist wat er ging komen in het gebed en ik bad dat ook bewust mee; ik volgde de ander en ik kon het aan het eind ook be-amen.

Mijn gebedsleven groeide in kwantiteit en ik koos ook bewust momenten en thema's uit om te bidden. Een van die thema's kreeg steeds meer aandacht en na verloop van tijd merkte ik dat ik sterker en vaker bad voor dat thema, dan voor andere thema's.

De omschrijving 'voorbidder' is niet op mij van toepassing vooralsnog. Die conclusie trek ik omdat ik weet dat een voorbidder heel veel loslaat, heel veel tijd vrijzet om te blijven bidden.

Eenzelfde ervaring had ik ook na mijn vijftigste levensjaar. Ik was toen betrokken bij een gemeente die op woensdagavond een aparte bidstond hield voor zaken die speelden: in de gemeente en daarbuiten.

Ik kende dat niet en de eerste keer was ik dan ook volledig luisteraar, ook om te ervaren wat bidden in een groep van 6-10 personen inhoudt. De overgang van luisteraar naar mee-bidder was niet moeilijk, maar de overgang van mee-bidder naar (hardop) bidder had meer tijd nodig.

Op dit moment ben ik betrokken bij meerdere gebedsgroepen en daaruit komt naar voren dat ik ook 'bidden voor' op mij van toepassing vindt. Met deze website www.gebedvoornederland.nl is dat ook herkenbaar, tenminste, dat hoop ik.

Met de gebedspoints zie ik meerdere mogelijkheden en gelukkig kan het zich in elke woonplaats ontwikkelen, rekening houdend met de mogelijkheden aldaar.

Natuurlijk is het denkbaar dat een passerende luisteraar zich bewust wordt dat hij of zij nooit bidt, of dat de luisteraar na verloop van tijd een mee-bidder wordt.

Mee-bidders kunnen bidders worden, en bidders kunnen 'bidders voor' worden.

Ik hoop en bid dat in 2026 in elke woonplaats (342) meerdere 'bidders voor Nederland, de eigen woonplaats en eigen woonwijk' door De Almachtige aangevuurd worden om te gaan 'bidden voor'. Volhardend. Samen. Eensgezind.

De ander hoger achtend dan zichzelf.

In de Naam van Jezus.

Hans Trapman 20 januari 2026