

An hourglass with red sand falling from the top bulb to the bottom bulb. The background is a soft, out-of-focus grey.

Gebed voor Nederland

Het is vijf voor twaalf

DAGBOEK

Hieronder staan de dagstukjes die tot nu toe (30 april 2026) geplaatst zijn.

Op 6 oktober plaatste ik de eerste tekst. Ik had toen nog geen vastomlijnd idee van wat ik voor ogen had.

Er waren wel veel gedachten bij mij over misschien mogelijke en wenselijke acties; lekker associatief, out-of-the-box en niet goed onderbouwd wat betreft haalbaarheid en wenselijkheid.

In plaats van eerst het idee goed uit te werken en uit te lijnen, ben ik maar gelijk begonnen met plaatsen en nu heb ik voor mijzelf een meer helder beeld van wat ik zou willen.

Maar, dat kan zeker nog veranderen!

Nu, eind april 2026:

- 7000 gelovigen in Jezus Christus (20 per woonplaats) die zich (ook) gaan inzetten voor gebedsactiviteiten in en voor Nederland en **de eigen wijk**.
- 5000 gebedspoints in de wijken van geheel Nederland.
- Focus op politiek leiders en overheidsbeleid (tijdens verkiezingsperioden).
- Zaterdag 3 oktober 2026: Nationaal Gebedsmoment voor Nederland in je eigen wijk.

Jezus is mijn Heer.

Hans Trapman 30 april 2026

6 oktober 2025

NEXIT in 1581

Weekthema: Dank God voor Nederland

444 jaar geleden 'ontstond' Nederland in de context van: 'Mijn schild ende betrouwen, Zijt Ghij O Godt mijn Heer'.

In het zogenaamde *Plakkaat van Verlaetinghe* staat o.a.:

Het is aan ieder bekend dat een vorst, als dienaar van God, geacht wordt zijn onderdanen te beschermen tegen alle onrecht, overlast en geweld, zoals een herder zijn schapen beschermt.

Aangeboden in onze vergadering te 's-Gravenhage, 26 juli 1581, ter ordonnantie van de Staten.

Als je het Plakkaat van Verlaetinghe doorleest, dan valt op dat de aanwezigheid van God in het leven en beleid van de toenmalige leiders van Nederland volop aanwezig is. Een betere basis dan deze basis is er niet.

- Dank God dat zo veel jaren Zijn aanwezigheid in het Nederlandse beleid zichtbaar is geweest; te veel om hier op te noemen.
- Vraag God of Hij ons weer terugbrengt tot Hem.

Psalm 80:20

Weekthema: Dank God voor Nederland

Nederland werd gevormd tijdens een oorlog die 80 jaar duurde. In mei dit jaar herdachten wij 80 jaar vrede.

Vervroegde verkiezingen, het gevallen kabinet gaat struikelend verder.

Ons land is in vrede, maar goed zichtbaar is de rebellie tegen God en Zijn gebod.

Zogenaamde vrede, want ons land is ondertussen wel steeds meer in oorlog tegen God.

Iedereen jonger dan tachtig jaar heeft de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. Wat een tijd van vrede: drie generaties lang. Dat is zo lang dat je gaat denken dat je het wel verdiend moet hebben of zelf voor elkaar hebt gekregen.

‘Geweldig hoe wij dat deden, vooral in Den Haag: Stad van Recht en Vrede.’

De geestelijke werkelijkheid is anders.

- Dank God voor Zijn beschermende hand over Nederland, zo veel jaren alweer.
- Bid dat Nederlanders wakker worden en gaan beseffen dat in eigen kracht wij niet verder zullen komen, eerder zullen wij vervallen in chaos.

Johannes 15:5

8 oktober 2025 Land uit water

Weekthema: Dank God voor Nederland

“En God noemde het droge aarde”.

Niet alleen land uit water valt op als je Nederland van nu vergelijkt met Nederland van 1581.

Ook meer vruchtbaar land valt op, zeker als je bedenkt hoeveel landbouwproducten geëxporteerd worden. Een ander gevolg is de grote kennis die in Nederland aanwezig is over watermanagement: ook een geldopleverend exportproduct, naast zoveel andere zegeningen.

Een gezegend land; tot nu toe!

Tot nu toe: dit betekent niet dat het van nu af aan stopt. Dat hoeft niet. Ons land is gezegend en God wil ons land verder ook zegenen. Hij is begonnen met Nederland, waarom zou Hij stoppen? Tenzij Nederland expliciet zegt het zonder Hem te kunnen.

- Dank God voor al het goede dat Hij gaf en nog steeds geeft.
- Bid en blijf bidden dat Hij ook in Nederland mensen roept om voorbede te blijven doen, en in Zijn Woord te blijven leven.

Genesis 1:9

Weekthema: Dank God voor Nederland

Is dat veel of weinig... 7000 voorbidders voor Nederland? Het komt neer op 20 bidders per Nederlandse gemeente. Dat geldt voor een plaats als Zoetermeer met meer dan 6 wijken en dat geldt bijvoorbeeld voor een plaats als Apeldoorn, met meer dan 6 woonkernen zoals Beekbergen en Hoenderloo.

Het getal '7000' is niet willekeurig gekozen maar bewust. Het doet denken aan een geschiedenis van Elia. Een van de uitspraken in die geschiedenis is van de Almachtige Zelf: "Maar ik zal er in Israël zeventuizend overlaten ..."

Dat kan in Nederland ook. Zeventuizend die niet buigen voor de macht van de duisternis maar gaan bidden tot en voor Het Licht over Nederland.

- Dank God voor Zijn trouw en goedheid voor Nederland tot nu betoond
- Dank God dat Het Licht niet gegrepen is en kan worden door de duisternis
- Bid mee... het is vijf voor twaalf.

1 Koningen 19:18

“Gelovigen in Jezus Christus maken een klein beetje **tijd** vrij om andere gelovigen in de eigen wijk (**lokaal**) te ontmoeten om samen te bidden voor Nederland.”

Met deze website: *Gebed voor Nederland* roepen wij u als lezer op en raakt u misschien geënthousiasmeerd om te gaan bidden voor Nederland. In eerste instantie thuis en als het kan om 11:55 uur; daarvoor zijn de teksten op deze website bedoeld: met elkaar om vijf voor twaalf gericht bidden (eenstemmig) naar aanleiding van een specifiek aspect en dat de komende maanden (volhardend).

In tweede instantie is het de bedoeling om met meerderen samen te gaan bidden. Als het kan ook om 11:55 uur. Met gelovigen in uw eigen buurt; met gelovigen die in dezelfde omgeving als u werken gaan bidden tijdens de lunchpauze. Samen bidden om volhardend bidden te stimuleren: met elkaar hou je langer vol; samen bidden verrijkt je gebedsleven.

Het is een nieuw initiatief en het vervangt geen van de bestaande gebedsactiviteiten voor Nederland. Een kenmerkend verschil is dat dit nieuwe initiatief zich richt op gebed in de lokale omgeving; op 10 minuten lopen van je huis of werk.

Bid mee.

- Dank God voor de gebedsvrijheid die er is in Nederland.
- Vraag God de geest van de leiders en de geest van het volk van Nederland op te wekken (en bid en overdenk zelf of u volhardend gaat meebidden om God dit te blijven vragen).

Eén van de basisteksten die ten grondslag liggen aan het initiatief van deze website is Haggai 1:14. Daarin worden drie ‘doelgroepen’ genoemd: politiek leider, religieus leider en het volk.

Haggai 1:14

WEEKOVERZICHT 13-17 OKTOBER 2025

Mijn schild ende betrouwen

Het is leuk om je af te vragen waarom er wel 'betrouwbaar' bestaat en 'vertrouwbaar' niet. Misschien wel omdat betrouwbaar een kenmerk van de ander is en vertrouwen een activiteit van jezelf. God is betrouwbaar, vertrouw je Hem?

De verkiezingen voor de Tweede Kamer naderen een hoogtepunt; 29 oktober is dé dag. En we kunnen nog behoorlijk veel gebeden opzenden in de komende periode.

Stel je voor dat op de 29^e om 11:55 bij elk stembureau in Nederland twee of drie in de Naam van Jezus bidden voor de (toekomstige) hooggeplaatsten van ons land.

De vraag is niet of er zoveel bidders kunnen zijn bij elk stembureau: er zijn veel gelovigen in elke plaats. De uitdaging is of ik in mijn planning kan en wil realiseren om om 11:55 uur daar te zijn, bij mijn eigen stembureau of bij een ander stembureau, afhankelijk van mijn situatie die dag. En of ik mensen die ik niet ken, wil ontmoeten om samen kort te bidden: gelijktijdig met zoveel anderen in Nederland.

Meer organisatie of afstemming is niet nodig: 'Ik ben er rond 11:45 uur'.

Het is een vreemde uitdaging. Ook nieuw. Niet gewend. Maar als het 29 oktober de eerste, onwennige keer is, dan is 14 maart 2026, de gemeenteraadsverkiezingen, niet zo vreemd meer, vooral als we elkaar vaker gaan ontmoeten in de wijk om kort te bidden.

In de weekplanning staan de thema's al genoemd; gebedspunten volgen; een gebedspoint maakt u zelf.

Zegt het voort.

Hans Trapman

13 oktober 2025 – TOEKOMSTIG VERLEDEN

Weekthema: Mijn **schild** ende betrouwen

*Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.*

Als je de vijftien coupletten van Het Wilhelmus weer eens doorleest, dan merk je pas goed hoeveel Nederland veranderd is. De Almachtige van toen, is niet veranderd.

- Dank God dat Hij altijd Dezelfde blijft, dat Hij te *betrouwen* is en een schild is voor hen die willen schuilen.
- Vraag God of hij de geest van de leiders en van het volk wil opwekken: WAKE UP Nederland.
- Leer het bovenstaande, zesde couplet uit het hoofd: het gaat weer gezongen worden!

Tekst: 2 Samuël 22:31

14 oktober 2025 – LOKALITIJD (2)

Weekthema: Mijn schild ende betrouwen

Een raar woord: gebedspoint, maar daarmee onderscheiden we het van de gebruikelijke term gebedspunt waarmee gebedsonderwerpen worden bedoeld.

Waar zijn die gebedspoints? Die zijn er nog niet en het zal van elke lokale situatie afhangen waar ze zullen komen.

Zaterdag 25 oktober om 11:55 uur naast de verkiezingsmarkten die in veel gemeenten in het centrum of in wijkcentra worden gehouden. Draag een oranje sjaal of handschoen of paraplu of iets anders om medebidders te kunnen herkennen. Of neem een netje mandarijnen mee, ook mooi oranje en goed om te delen.

Woensdag 29 oktober om 11:55 uur vlakbij (niet ervoor) het stembureau waar u gaat stemmen. Stel je voor dat er bij elk van de bijna 10.000 stembureaus twee bidders elkaar ontmoeten . . . om te bidden voor veilige en eerlijke verkiezingen.

Meer suggesties volgen later nog, maar lokale initiatieven hebben meer potentie dan landelijke suggesties.

Bid mee.

- Dank God voor de gebedsvrijheid die er is in Nederland.
- Vraag De Almachtige of Hij nu al wil gaan bemiddelen in het lokaal vinden van medebidders voor de komende maanden (18 maart 2026 staan de Gemeenteraadsverkiezingen gepland).
- Oriënteer je nu al waar je bij jouw stembureau een gebedspoint zou kunnen aanwijzen.

Eén van de basisteksten die ten grondslag liggen aan het initiatief van deze website is Lukas 11:23. Jezus is Heer en alleen in Die Naam raken verschillen ondergeschikt.

Tekst: Lukas 11:23

15 oktober 2025 – VROOMLUSTIG

Weekthema: Mijn schild ende betrouwen

Vroom betekent ook: dapper, moedig, koen. Tja... en lustig kan geladen zijn door strijdlustig en vrolijk zijn.

En van Cornelius staat geschreven dat hij een vroom man was, die met heel zijn huis God vreesde (Handelingen 2:10).

Vroom betekent ook 'erg godsdienstig'.

Dus vul nu zelf maar in hoe u 'vroomlustig' wil omschrijven.

- Dank God dat Hij in de Bijbel ook duidelijk omschrijft wat 'vroom' kan inhouden.
- Vraag De Almachtige dat u er (weer) plezier in zal ervaren om te gaan bidden dat Nederland wijkt van het kwaad.
- Zing het zesde couplet van Het Wilhelmus nu uit uw hoofd.

Misschien is het nu 11:55 uur en loopt u, in de speciaal geplande lunchpauze, in uw kantoorgebouw van zestien hoog bewust van de zesde naar de elfde etage terwijl u dit couplet van Het Wilhelmus in uw hoofd of fluisterend zingt. Het is vijf voor twaalf. . .

Tekst: Job 1:1

16 oktober 2025 – BIDT EN HIJ WERKT

Weekthema: Mijn schild ende betrouwen

Toen Nehemia antwoord moest geven aan de koning, toen bad hij (schietgebedje dus) tot God en antwoordde (Nehemia 2:4).

Het doel van deze website is om op korte termijn 7.000 voorbidders gezamenlijk in gebed te brengen, vandaar het tijdstip 'vijf voor twaalf'.

Als u, en 6.999 anderen, om 11:55 uur vanmorgen gewoon thuis of onderweg of tijdens de lunchpauze op het werk een iets uitgebreider gebed bidt, dan laat De Almachtige u en de anderen niet met lege handen staan.

Bent u, ben jij één van de 7.000?

- Dank God voor het voorbeeld van Nehemia en de aanwezigheid van een verhorend God.
- Vraag of God uw, jouw geest opwekt (Haggai 1:14) om voor Nederland, jouw provincie, jouw stad of wijk te gaan bidden en vraag of Hij u de gebedspunten geeft.
- Begin niet gelijk met 'bouwen'; bid eerst (... op U zo wil ik bouwen...).
- Zet een kruisje in uw agenda op zaterdag **25 oktober om 11:55 uur** om te gaan bidden, met anderen, bij de verkiezingsmarkt in uw stad of wijk.
- Bedank God voor deze vrijheid!

Tekst: Efeze 6:18

17 oktober 2025 – OP DE PLAATS BID!

Weekthema: Mijn schild ende betrouwen

- Word voorbidder voor Nederland in uw eigen woonplaats, met anderen die Jezus Christus erkennen als hun Heer en als de enige Weg naar de Vader.
- Wees de routeplanner voor uw stadgenoten: Onze hulp is van de Heer.
- Onderschat de kracht van gebed niet!

Goed weekend!

Tekst: Psalm 141: 2 en Maleachi 1:11

WEEKOVERZICHT 20-24 OKTOBER 2025

Weekthema: Verkiezingscampagne

In veel gebeden wordt deze dagen de aandacht gericht op de verkiezingen en de politiek leiders, één van de drie doelgroepen in Haggai 1:14.

Daarom ligt deze week de focus van www.gebedvoornederland.nl op de twee andere doelgroepen:

- Religieus leider
- Het volk.

Je zou dus zes gebedssituaties kunnen onderscheiden:

1. Politiek leiders bidden voor religieus leiders.
2. Politiek leiders bidden voor het volk.
3. Religieus leiders bidden voor politiek leiders.
4. Religieus leiders bidden voor het volk.
5. Het volk bidt voor religieus leiders.
6. Het volk bidt voor politiek leiders.

Of kunnen deze drie toegevoegd worden?

- a) Politiek leiders bidden voor politiek leiders.
- b) Religieus leiders bidden voor religieus leiders.
- c) Het volk bidt voor het volk.

In ieder geval: de gemeenschappelijke roep naar God is: Heer, wek door Uw Geest de geest van 'de anderen' op.

Tekst Haggai 1:14

Maandag 20 oktober 2025 – BIDDEN VOOR OF VOORBIDDER

Weekthema: Verkiezingscampagne

Het is misschien een flauwe woordspeling: bidden voor of voorbidder, maar wat het hopelijk duidelijk maakt is dat een *voorbidder* een persoon is en *bidden voor* dat verwijst naar een onderwerp.

Wilt u, wil jij (zeker als je 15-25 jaar bent) een voorbidder worden en blijven?

Het is feitelijk niet zo belangrijk of u of jij dat wilt. Van groter belang is het om met God af te stemmen of Hij jou wil plaatsen als voorbidder voor Nederland: land, provincie, woonplaats.

Daarom staan er geen nieuwe gebedspunten deze week op dinsdag en donderdag: zo is er extra tijd vrij om biddend te overwegen of God je roept tot voorbidder.

En als Hij 'ja' zegt, dan kan je de vraag stellen of jij dat ook wilt. 'Heilige' volgorde.

Een misleidende titel voor het weekthema dus. Niet een gebed voor eerlijke verkiezingen, transparante agenda's en dergelijke; daarvoor mag natuurlijk ook gebeden worden. Nee, . . . het is veel gevaarlijker.

- Stel jij je verkiesbaar als voorbidder en wacht je op Zijn stem?

Wijsheid, vertrouwen, stille tijd op dinsdag en donderdag toegebeden.

Tekst: Jakobus 1:5

Dinsdag 21 oktober 2025 – BIDDEN VOOR OF VOORBIDDER

Aan de slag op basis van 1 Stem.

Het onderwerp van gisteren is ook het onderwerp van vandaag.

- Stel jij je verkiesbaar als voorbidder en wacht je op Zijn stem?!

Wijsheid, vertrouwen, stille tijd op dinsdag en donderdag toegebeden.

Tekst: Jakobus 1:5

Woensdag 22 oktober 2025 – KANSELCULTUUR

Gezocht: 700 dominees, predikanten, voorgangers, pastors, pastoors, sprekers, evangelisten, herders, leraars.

Stel je voor dat er in elke Nederlandse plaats twee kerkleiders zijn die een preek houden over Haggai 1:14.

- Kerkleiders die hun kudde oproepen om te gaan bidden naar God of Hij ook in hun woonplaats de geest van het volk opwekt.
- Om God te danken dat Hij dat in het verleden ook in Israël deed en Hij Dezelfde is.
- Kerkleiders die het aandurven om volhardend bidden te stimuleren tot en met 14 maart 2026 (gemeenteraadsverkiezingen) en daarna.

Stel je toch voor. . .

Dat er in elke Nederlandse plaats twintig gelovigen zijn die als gevolg van die preek:

- God danken dat Hij hoort en verhoort.
- Het op hun hart krijgen (Zijn stem verstaan) om volhardend te blijven bidden tot en met 14 maart 2026 (gemeenteraadsverkiezingen) en daarna of hij de geest van leiders en inwoners opwekt.

Tekst: Efeze 3:20

Donderdag 23 oktober 2025 – KANSELCULTUUR

Gezocht: 700 dominees, predikanten, voorgangers, pastors, pastoors, sprekers, evangelisten, herders, leraars.

Het onderwerp van gisteren staat ook vandaag op de rol; meer tijd voor gebedsoverdenking.

Stel je voor dat er in elke Nederlandse plaats twee kerkleiders zijn die een preek houden over Haggai 1:14.

Stel je toch voor. . .

Dat er in elke Nederlandse plaats twintig gelovigen zijn die als gevolg van die preek zich geroepen voelen om voorbidder te worden voor hun woonplaats.

Tekst: Efeze 3:20

Vrijdag 24 oktober 2025 – LOKALITIJD (3)

We gaan richting de eerste gebedspoints.

Nogmaals:

Er zijn ongeveer 350 gemeenten in Nederland. Op 17 miljoen inwoners komt dat gemiddeld neer op bijna 50.000 inwoners per gemeente.

Deze website is gestart toen de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 29 oktober 2025 al in volle gang voorbereid werden. Als u dit leest dan ligt de stempas al in huis.

www.gebedvoornederland.nl is hoofdzakelijk gericht op de politieke leiding van Nederland, maar ook religieuze leiders en 'het volk' spelen een voorname rol.

In het overzicht van de geplande thema's per week valt af te lezen welke focus deze website heeft: voornamelijk inhouden staan vermeld.

Het hoofddoel is om per gemeente bidders bijeen te brengen die gaan bidden voor Nederland; niet alleen individueel thuis, zeker dit ook!, maar ook elkaar ontmoetend op straat. Korte gebedsmomenten 5-10 minuten op plaatsen in de stad of wijk die makkelijk bereikbaar zijn of op een route liggen die toch al gelopen of gefietst wordt.

6 oktober startte deze website. De wens en het gebed is dat in de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen (14 maart 2026) steeds meer zogenaamde 'gebedspoints' zichtbaar worden.

Elkaar ontmoeten dat spreek je af op tijd en plaats. **LET OP!**

Vijf voor twaalf heeft nu nog de lading van: 'gevaar, dreiging, angst'.

Geleidelijk aan hopen we dat deze lading verandert in:

"Oh, het is al weer vijf voor twaalf; we gaan danken en bidden voor de vrijheid in Nederland en we belijden dat onze God een God is Die het goede zoekt."

Ook voor Nederland.

Tekst: Judas 1:20-21

Weekoverzicht 26 t/m 30 oktober

Weekthema: Tweede Kamerverkiezing

Een indringende week deze verkiezingsweek.

Woensdag is geen eindpunt; ook geen beginpunt, maar een doorgangspunt. Nederland moet veranderen en daarvoor gaan we bidden.

Ook de gemeenteraadsverkiezingen worden voorbereid. Maak lokaal tijd vrij om elkaar laagdrempelig, vaak, maar kort van tijdsduur, te ontmoeten om te gaan en blijven bidden voor jouw stad en jouw land.

Wat een voorrecht om Hem te kennen en tot Hem te gaan: de Koning van de koningen; de Heer van alle heren.

Jezus is Zijn Naam; Hij is onze rots.

Maandag 27 oktober 2025 – HokjesGEEST

Wees geen eigen wijze, vakjevuller.

Het nieuws meldt dat er nog steeds veel zogenaamde ‘zwevende kiezers’ zijn. Woensdag zullen ook deze kiezers, naast de reeds overtuigden, hun stem uitbrengen.

Vraag of God iedere kiezer krachtig wil leiden door Zijn Geest als de kiezer in het stemhokje staat: geweten, waarheid, eerlijkheid, Gods wil.

Tekst: Job 34:24

Dinsdag 28 oktober 2025 – STEM WIJZER

Hij kent de beraadslagingen!

Morgen staan veel mensen in Nederland ongeveer een minuut in een stemhokje. Vast overtuigd of nog zwevend.

Bid vandaag dat veel mensen zich niet door de stemwijzer laten leiden, maar dat zij zich richten tot God en om van Hem leiding krijgen.

Tekst: Psalm 32:8

Woensdag 29 oktober 2025 – PLAATS BOVEN PLAATS

Vraag of God leiders laat ervaren dat de Plaatser plaatst...

Hieronder staat een lijst met politiek leiders die door hun partij hooggeplaatst zijn.

Kies er een of meer uit en bid vanaf vandaag regelmatig of God de geest opwekt van deze leider(s).

- Geert Wilders, PVV
- Frans Timmermans, GROENLINKS / PvdA
- Dilan Yeşilgöz-Zegerius, VVD
- Eddy van Hijum, NSC
- Rob Jetten, D66
- Carolina van der Plas, BBB
- Henri Bontenbal, CDA
- Jimmy Dijk, SP
- Stephan van Baarle, DENK
- Esther Ouwehand, Partij voor de Dieren
- Lidewij de Vos, Forum voor Democratie
- Chris Stoffer, Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
- Mirjam Bikker, ChristenUnie
- Laurens Dassen, Volt
- Joost Eerdmans, JA21
- Pasquale Plusquin, Vrede voor Dieren
- Wybren van Haga, BVNL Belang van Nederland
- Tofik Dibi, BIJ1
- Tom van Lamoen, LP (Libertaire Partij) – doet mee in 19 kieskringen
- Jan Struijs, 50PLUS – doet mee in 19 kieskringen
- Matthijs Pontier, Piratenpartij – doet mee in 18 kieskringen
- Aant Jelle Soepboer, FNP – doet mee in 16 kieskringen
- Bart Burggraaf, Vrij Verbond – doet mee in 13 kieskringen
- Gerard van Hooft, DE LINIE – doet mee in 10 kieskringen
- Kok Chan, Nederland met een PLAN – doet mee in 9 kieskringen
- Joana Amoah, ELLECT – doet mee in 5 kieskringen
- Daniëlle Tulp, Partij voor de Rechtsstaat – doet mee in 2 kieskringen

Tekst: Haggai 1:14

Donderdag 30 oktober 2025 – LOKALITIJD (4)

Alle bidders verzamelen!

Het resultaat van de verkiezing Tweede Kamer zal voor bijna 100% bekend zijn op deze dag. Groot nieuws voor ons Nederland, helemaal geen nieuws voor de Heer van Nederland.

De volgende fase breekt aan. Coalitie-kabinet-regeren; ook al deze activiteiten moeten in gebed gedragen worden.

En de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 maart 2026 gaan ook beginnen, en ook hiervoor is gebed, het liefst plaatselijk, zeker van belang. Gebed voor de politieke leiders van jouw eigen woonplaats.

Probeer zelf bidders in je eigen lokale ruimte te vinden. Bijvoorbeeld op de eerste zaterdag van de maand voor het gemeentehuis of stadsdeelkantoor, zomaar een suggestie. En 'vijf voor twaalf' is best wel een geschikt tijdstip.

Of start een plaatselijke, echt in je eigen gemeente, besloten whatsappgebedsgroep om plaats en tijd af te spreken om te gaan bidden voor jouw stad. Als je daar meer informatie over wilt hebben, stuur dan een e-mail naar een van de onderstaande adressen: jouw provincie.

Het doel van deze website is om bidders elkaar op straat, in de eigen gemeente, te laten ontmoeten. Makkelijk te organiseren, want: er is geen gebouwbeheerder nodig, geen sleuteloverdracht, of doorgeven van beveiligingsalarmcodes.

Vind elkaar in je eigen buurt van en voor Nederland! Zoiets deden de eerste christenen ook, in de zuilengang van Salomo.

Voor informatie gebruik een van deze e-mailadressen:

zuidholland@gebedvoornederland.nl;

noordbrabant@gebedvoornederland.nl;

noordholland@gebedvoornederland.nl;

gelderland@gebedvoornederland.nl;

utrecht@gebedvoornederland.nl;

friesland.groningen.drenthe@gebedvoornederland.nl;

zeeland.limburg@gebedvoornederland.nl;

overijssel.flevoland@gebedvoornederland.nl

Tekst: Handelingen 5:12

Vrijdag 31 oktober 2025 – LOKALITIJD (5)

Het is vijf voor twaalf, laten we blij zijn dat God regeert!

God verandert Nederland – is mijn gedachte.

Als Hij Zijn hand terugtrekt, dan gaat Nederland er anders uitzien; als Hij de zegen uitspreekt over Nederland, dan gaat Nederland er ook anders uitzien.

Stel je voor dat in jouw plaatselijke gemeente ergens een punt afgesproken wordt waar om 11:55 uur gebeden wordt voor jouw eigen woonplaats.

Of er nu veel of weinig komen, of je eens in de week of twee keer per maand aansluit: dat is van ondergeschikt belang. Geen planning, geen afspraken of verplicht afzeggen: nee. Langsgaan, stilstaan bij het gebedspoint, ook al ben je alleen.

Kort moment, minuutje of vijf en dan weer verder gaan met waarmee je bezig was.

Op die manier kan je als gemeente van Christus, in samenhang:

- volhardend bidden
- in eenheid bidden
- gefocust op jouw woonplaats en inwoners bidden
- elkaar bemoedigen en aanvuren
- groeien in je gebedsleven
- vrede voor je stad zoeken bij de Vredevorst Die gaat komen.

Niets moet. Meedoen mag.

Tekst: Psalm 97:1

Weekoverzicht 3 t/m 7 november

Weekthema: Kabinetsformatie

Er zijn veel inhoudelijke reacties op de uitslag van de verkiezing van de Tweede Kamerleden. Er zijn ook veel reacties op de mogelijke of onmogelijke kabinetsformaties.

Verkenner-informateur-formateur-kabinet is waarschijnlijk de komende rolverdeling. Daarom, omdat er veel achter de schermen plaatsvindt deze week, is er ruimte om de emotionele lading, die gekoppeld is aan de uitdrukking: "Het is vijf voor twaalf", te gaan veranderen.

Op deze website betekent: "Het is vijf voor twaalf" iets heel anders.

Elke werkdag gaat op mijn mobiel het alarm af om 11:54 uur. Bijna elke werkdag, want soms schakel ik het vooraf al uit omdat er een andere afspraak in de agenda staat.

En als dat alarm dan afgaat, dan denk ik: O, ja het is weer vijf voor twaalf; ik mag in vrijmoedigheid God vragen om leiders (politiek en religieus) en de bevolking van Nederland op te wekken en Zijn Geest over ons allen uit te storten; zoiets als geschreven staat in Haggai 1:14, maar dan in Nederland.

Nu in november doe ik dat nog alleen thuis, met mijn vrouw. Maar op weg naar de volgende verkiezingen (gemeenteraad, 14 maart 2026) hoop ik dat op steeds meer gebedspoints in de wijk bidders elkaar zullen ontmoeten om -het is maar vijf minuten- samen te bidden. Voor Nederland.

Bid u mee? Eerst thuis en gaandeweg op straat. Eerst alleen, dan samen.

Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten
Erbarremt over my, en mijn benaeuwde vesten,
En arme burglary; en op mijn volx gebed,
En dagelix geschrey, de bange stad ontzet.

(Joost van den Vondel)

Hans, 30 oktober 2025; the day after.

Maandag 3 november 2025 – Alwetend

Voor Nederlanders is het nieuws, voor Mij niet.

BOEM!

Wat een verkiezingsuitslag; groot nieuws voor Nederland, niet voor de Alwetende.

Ook deze verkiezingsuitslag is voor de Almachtige geen enkele belemmering om Zijn doel met Nederland te bereiken. 'Uw wegen zijn niet Mijn wegen'.

- Vuur medegelovigen aan om in de Waarheid, Zijn Woord, biddend te blijven staan.
- Vraag om terugkeer van Nederland naar Zijn weg, ongeacht het te vormen kabinet.
- Ontwikkel de discipline om dagelijks al is het maar heel even, bijvoorbeeld om 11:55 uur, voor Nederland te bidden.

Tekst: Jesaja 55:8

Dinsdag 4 november 2025 – Het hemelsche gerecht

heeft zich ten lange lesten

Joost van den Vondel opende met deze woorden rond 1637 de Gysbrecht van Aemstel.

Wat een rust geeft het om te weten dat er een Hemelse Rechter is Die ons lief heeft, ons, die vol verwachting naar Zijn komst uitzien.

Geen kabinet houdt Hem tegen.

- Dank Hem, God Die 'erbarremt'.

Tekst: 2 Timotheüs 4:8

Woensdag 5 november 2025 – Volx

En op mijn volx gebed

Er zullen weinig toneelstukken zijn waar al zo snel in het begin het gebed centraal staat. De Gysbrecht vormt een uitzondering.

Het kabinet is er nog niet, dus er is volop gelegenheid om voor de kabinetsvorming te bidden.

En gelijktijdig, een herhaling, kan er ook gebeden worden voor de religieus leiders en het volk van Nederland.

Kent u de tekst van Haggai 1:14 al een beetje uit het hoofd?

Tekst: Haggai 1:14

Donderdag 6 november 2025 – 1.000.000 mensen

Weekthema: Kabinetsformatie

Doel

Op Koningsdag 27 april 2026 zingen 1.000.000 mensen om vijf voor twaalf: in gedachten, fluisterend of uit volle borst:

Mijn schilt ende betrouwen
Zijt ghy, O Godt, mijn Heer.
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaet my nimmermeer;
Dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t'aller stond
Die tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.

Tekst: 2 Kronieken 16:9

Vrijdag 7 november 2025 – Lokaltijd (6)

Weekthema: Kabinetsformatie

Twee veranderingen op deze website gaan vanaf deze week zichtbaar worden.

1. De nadruk op de landelijke verkiezingen wordt minder.
2. De voorbereidingen, om met 1 miljoen Nederlanders over ongeveer een half jaar (Koningsdag) in de open lucht biddend te zingen, gaan van start.

Die 1 miljoen mensen komen niet samen op bijvoorbeeld Het Malieveld of in Het Vondelpark, maar in de eigen woonwijk.

Dat is heel veel, 1 miljoen, maar met een beetje goed weer zijn er al gauw 8-9 miljoen mensen bij alle vrijmarkten op straat; dan is het zo'n 10%.

Bijna 180 dagen te gaan nog en in die dagen kunnen we elkaar aanvuren, uitnodigen, bemoedigen om op of in de bres voor Nederland te gaan staan.

Niet via ZOOM, dat mag ook, maar op straat, op de zogenaamde gebedspoints die in de wijken gaan ontstaan.

Tekst: Romeinen 15:6

10 t/m 14 november

Het kernthema van deze week is: **Installatie van de Tweede Kamerleden**

Bid voor de Tweede Kamerleden

Woensdag 12 november worden de leden van de Tweede Kamer geïnstalleerd. Dat is een goed moment om God te vragen voor welk lid jij volhardend mag gaan bidden. Jouw eigen voorkeuren zijn ook richtinggevend, zeker. *Het is goed om: stil te worden – God te vragen – en te luisteren welke persoon op je hart komt.*

Bid ook voor andere zaken

Van angst naar blijheid! Het thema 'het is vijf voor twaalf' mag geladen worden met de gedachte: *Oh het is weer tijd, ik mag in vrijheid God vragen Nederland genadig te zijn; wat een genade.* **Ik merk het nu zelf: elke keer als mijn alarm om 11:54 afgaat, dan popt ook vreugde op.**

Het hoofddoel van deze website is om gelovigen in de eigen wijk samen te brengen om voor Nederland te bidden. Een ultiem tussendoel is om met 1.000.000 gelovigen op Koningsdag om 11:55 uur het zesde couplet van Het Wilhelmus te zingen. Hoe organiseer je dat?

Een van de kernteksten die onder deze website liggen, is Haggai 1:14. Leer deze tekst, in jouw eigen vertaling, maar uit het hoofd.

Hans, 6 november 2025

www.gebedvoornederland.nl

Maandag 10 november - Geen angsthazenpad

Wees een blij'ertje

De angst slaat je soms om het hart als je nadenkt over hoe het momenteel gaat in de wereld, in Europa en ook in Nederland.

Hoe donker het ook wordt in Nederland, het Licht is sterker!

- Dank God dat het Licht overwonnen heeft.
- Dank God dat Zijn Geest niet opnieuw tot angst leidt, maar liefde, vrede en blijdschap brengt.
- Zet je mobiel alarm op 11:54 uur op de dagen dat het je uitkomt en laat bij het afgaan van je alarm (kies een vrolijke tune) blijdschap jouw hart vervullen.

Tekst: Romeinen 8:15

www.gebedvoornederland.nl

Dinsdag 11 november Denkend aan Holland in 2026 . . .

Geestrijk land

En de HEERE wekte de geest op van Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. (HSV)

Sealthiël: Ik heb hem van God gevraagd

Zerubbabel: verstrooid, gezaaid in Babel

Jozadak: De Heere is rechtvaardig

Jozua: De Heere is (zijn) redding

And the LORD stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Josedech, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people (KJV)

- Bid dat God ook in Nederland de geest opwekt van politiek en religieus leiders en het volk.

Tekst Haggai 1:14

www.gebedvoornederland.nl

Woensdag 12 november – Stoelenkans

Gebed voor de stoelzitter is de kans op een eerlijker Nederland

Zo maar een suggestie. Kies een Kamerlid waarvan je niet veel weet. Kies niet lukraak, maar kies biddend terwijl je door de namen scrollt. Als je door de namen gaat, dan kom je waarschijnlijk ook iemand tegen waar je veel overeenkomsten mee voelt; zet die ook op je gebedslijst.

[Alle Kamerleden | Tweede Kamer der Staten-Generaal](#)

Dit zijn politiek belangrijke personen; de meesten zijn geen leidende fractievoorzitters, maar hebben wel mogelijkheden tot invloed.

- Bid dat de Geest van God hun geest opwekt, hun geweten aanpreekt.

Tekst: Spreuken 21:1

www.gebedvoornederland.nl

Woensdag 12 november

Stoelenkans

Gebed voor de stoelzitter is de kans op een eerlijker Nederland

Donderdag 13 november - Lokaltijd (7)

Ruimtelijk creatief

Teken je gebedspoint op je virtuele wijkkaart

Het plan is om in elke wijk een zogenaamd 'gebedspoint' aan te wijzen. Het zal duidelijk zijn dat dit door een of meerdere wijkbewoners opgepakt moet worden, want die kennen de wijk: de loop- en fietsroutes, het makkelijk parkeren.

- Een bankje aan de rand van het centrale park
- 50 meter rechts van de bekende supermarkt
- De oprijlaan voor de kerk
- Bij het zwembad
- Naast het fietstunneltje (kunnen we droog staan)
- 100 meter rechts van de hoofdingang van het Ministerie van . . .
- In de buurt van de weekmarkt.

Als het je lukt om in je planning zo rond 11:45 langs een gebedspoint te gaan, dan tref je daar andere bidders. Als er 20 bidders in je wijk de uitdaging aangaan om 1 x per week er even (5 minuten) te gaan bidden, dan zijn er gemiddeld dagelijks (door de week) vier bidders paraat en waakzaam.

Tekst: Mattheüs 18:20

www.gebedvoornederland.nl

Vrijdag 14 november

Een miljoen = 342 x 2924

Hoe organiseer je 1 miljoen bidders in Nederland?

Hoe krijg je met een budget van nul euro een miljoen bidders voor Nederland op straat?

Een mogelijk scenario (alleen fase 1) staat hieronder.

FASE 1 (tot en met half december)

1. Enkele eerstelingen pakken de uitdaging op en beginnen thuis of op het werk om 11:55 te bidden voor een Geestvervuld Nederland.
2. Nodig een van je hartsvrienden uit om mee te gaan bidden, waar mogelijk af en toe samen of via de telefoon.
3. Deel je verlangens in je kerk, gebedsgroep, huiskring en spreek af om bijvoorbeeld de derde zondag van de maand na afloop van de dienst of na de koffie, om 11:55 uur, vijf minuten, met meerderen apart te bidden voor Nederland.

FASE 2 (half december tot eind januari)

(vervolg scenario volgt later)

Tekst: Exodus 6:8

(De voetnoot in de HSV vermeldt dat het woord 'moedeloosheid' een vertaling is van de letterlijke tekst: tekort aan geest).

www.gebedvoornederland.nl

17 t/m 21 november

Het kernthema van deze week is: **Beleiders**

Eind september werd de lijst weekthema's vastgesteld in de wetenschap dat de inhoud later pas bepaald zou worden. Daarom staan er soms wat cryptische omschrijvingen vermeld; daar kan je veel kanten mee op.

Met 'beleiders' werd toen bedoeld de personen die in Nederland het beleid voorbereiden en vaststellen. En dat blijft het kernthema van deze week.

Een tweede invulling van het begrip 'beleiders' is gericht op de bidders die zich gaan aansluiten. Hou je vol om dit beleid te gaan realiseren?

Beleid is het voornemen om in een vastgestelde tijd met vastgestelde middelen een vastgesteld doel te bereiken.

- Tijd: 27 april 2026
- Budget: geen
- Doel: 1 miljoen mensen zingen 'Mijn schild ende betrouwen'.

Meer woorden zijn -denk ik- niet nodig; meer bidders wél.

Hans, 11 november 2025

www.gebedvoornederland.nl

Maandag 17 november – Beleiddingen

Geweten = ik wist het wel

- Bid dat alle kennis in Nederland die tegen God ingaat, openbaar wordt.
- Bid om bescherming van hen die de waarheid niet meer willen verbergen.
- Dank dat vergeving volgt op belijdingen.

Tekst: Job 5:12

www.gebedvoornederland.nl

Dinsdag 18 november - Terugwerkende kracht

Volle kracht omhoog

Nieuwe Tweede Kamer, vol met oude afspraken die vanuit het verleden nog krachtig kunnen doorwerken.

Nieuwe tweede Kamer met veel nieuwe ideeën die: het overdenken, uitwerken in beleid en het mogelijk uitvoeren, oproepen.

- Bid dat beleidsmakers en beleidsbepalers zich zullen laten inspireren door De Almachtige.
- Bid voor openheid, en eerlijke gewetens.

Tekst: Spreuken 11:11

www.gebedvoornederland.nl

Woensdag 19 november – Jongleren

Gebeden in de lucht houden

Stel je toch voor dat in elke kerk en gemeente in Nederland elke dag gebeden wordt voor een Godvrezend Nederland.

- Op zondag bidt een groepje mensen om 11:55 uur na de koffie voor Nederland.
- Op maandag staat het oudstenteam of de kerkenraad 5 minuten stil bij gebed voor Nederland.
- Op dinsdag bidden enkele huisgroepen of connectkringen het goede voor Nederland.
- Op woensdag vormt het een onderdeel van de gebedsbijeenkomst.
- Op donderdag zingt en speelt het worshipteam 'Mijn schild ende betrouwen' tijdens hun voorbereidingen voor zondag.
- Op vrijdag bereiden alle kinderwerkers een kort gebed voor Nederland voor om zondag te delen.
- Op zaterdag wordt een berichtje in de kerkapp gedeeld.

Stel je voor dat iemand dit begeleidt en van ideeën voorziet, al is het maar voor twee of drie dagen van de week.

Stel je voor dat jij die 'iemand' bent.

Tekst: Kolossenzen 3:17

www.gebedvoornederland.nl

Donderdag 20 november - Lokaltijd (8)

🔗 met deze website kun je rekenen

In cijfers:

Er zijn 342 gemeenten/woonplaatsen in Nederland.

Als er in elke gemeente een persoon is die zich opwerpt om *Gebed voor Nederland* in de eigen woonplaats te gaan begeleiden, dan moet het mogelijk zijn om op niet al te lange termijn (half december) 19 medegelovigen en medebidders te enthousiasmeren.

Dan zijn er in Nederland bijna 7000 betrokken bidders in de 342 woonplaatsen die in hun eigen kerk of achterban anderen gaan oproepen om op zaterdag voor de Kerst om 11:55 uur naast bijvoorbeeld de plaatselijke, grote kerstboom te gaan zingen: **Ere zij God**.

Als iedere betrokkene van die 7000 tien personen weet te bewegen, dan is er een (beweeg)offer van de lippen van 70.000 personen om 11:55 uur.

Wat een eensgezinde, gerichte, geestelijke vuistslag vanuit **jouw woonplaats** en totaal Nederland!

Tekst: 1 Korinthe 9:26

www.gebedvoornederland.nl

Vrijdag 21 november – Tekstu(v)eel?

Woordkracht 16

Haggai 1:14

En de HEERE wekte de geest op van Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. (Herziene Statenvertaling)

Johannes 16:13

doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. (Nederlands Bijbelgenootschap 1951)

Lukas 11:23

Wie niet vóór Mij is, is tegen Mij. Wie niet met Mij meewerkt om de mensen bijeen te brengen in mijn koninkrijk, jaagt ze uiteen. (Het Boek)

Tekst: Psalm 80:20

www.gebedvoornederland.nl

24 t/m 28 november

Het kernthema van deze week is: **O Nederland let op u saeck**

Gebed voor Nederland, zeven weken geleden, op 6 oktober, startte deze website.

Het toen geplande thema voor deze week is: de eerste (hier bovenstaande) regel van een lied uit de begintijd van Nederland (1576).

De laatste regel uit het derde couplet is ook sprekend voor die tijd, toen:

boven al dient God, en valt hem steeds te voet, dat hy op u mach letten.

Hét gebed dat in deze website centraal staat, is ontleend aan Haggai 1:14:

Onze Vader in de hemel, wilt U net als in Haggai 1:14 de geest van politiek en religieus leiders en de geest van het volk van Nederland opwekken?

Als in elke woonplaats in Nederland twintig bidders elkaar vinden, dan zijn dat er ongeveer 7000 in heel Nederland.

Bid je mee voor Nederland?

En... zegt het voort, deel het bericht van **vrijdag 28 november** eenvoudig naar anderen in Nederland. Politiek leiders (lokaal); religieus leiders, en vooral bidders die jij persoonlijk kent.

Op naar de 7000 die hun knieën gaan buigen voor de Heer der Heren, ook de Heer van Nederland en daarna anderen gaan enthousiasmeren om hetzelfde te doen.

Tekst: Haggai 1 vers 14

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 21 november 2025

Maandag 24 november – Eerstelinggebed

Op de plaats rust: Bid!

Misschien 'raken' de oproepen in deze website jou, voel je je aangesproken.

Als dat zo is, neem dan in stilte de tijd om af te stemmen met jouw God en Vader. Vraag of Hij je wil leiden in het antwoord op de vraag of jij in jouw woonplaats een plek kan innemen om gebed in en voor jouw stad of dorp of wijk en voor Nederland, te versterken.

Punt.

Jij en jouw Vader; geen anderen erbij vooralsnog.

Voel je vrij om jouw eigen gebed uit te spreken naar Hem, gebruik eventueel onderstaand gebed dat als voorbeeld geschreven is.

Mijn Vader in de hemel, Almachtige God, Ik eer U, ik dank U met de bekende woorden:

Mijn schilt ende betrouwen
Zijt ghy, O Godt, mijn Heer.
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaet my nimmermeer;
Dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t'aller stond
Die tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.

Vader, ik heb de oproep op deze website (vrijdag 14 november, zie hieronder) gelezen om met 1 miljoen Nederlanders dit couplet te zingen; het laat mij niet los. Ook het bidden voor mijn eigen wijk, wil ik oppakken.

Vader, Uw ogen zijn over hen die U zoeken; ik zoek U nu. Leid mij op Uw weg. Laat mij ervaren Vader of ik kan meedoen om eensgezind en volhardend te gaan bidden om de gelovigen in Nederland aan het bidden te krijgen voor ons land.

U kent mij; U kent Nederland en [woonplaats en/of wijk].

Geef mij Uw antwoord om wel of niet mee te gaan doen; laat mij Uw vrede ervaren.

Breng iemand op mijn pad die ook overweegt te gaan meebidden zodat ik weet dat U ons leidt. Geef mij een Bijbeltekst die mijn sluimerend verlangen bevestigt. Vader, alstublieft: spreek tot mij.

In Jezus' Naam

Tekst: Johannes 16:15

www.gebedvoornederland.nl

Dinsdag 25 november – dat hy op u mach letten

Opgelet!!!

Een korte overdenking, die hopelijk lang doorwerkt.

Het lied: O Nederland let op u saeck eindigt met de regel:

boven al dient God, en valt hem steeds te voet, dat hy op u mach letten.

Overdenking:

Dat zong men in 1576 ongeveer . . .

Tekst: Mattheüs 6:13

www.gebedvoornederland.nl

Woensdag 26 november – Visie-on-air

Biddend omhoogzien

Spanningen in de wereld, in Europa, in Nederland.

Angstaanjagend soms.

Maar niet voor Paulus! Wat een visionair.

Tekst: Romeinen 8:15

www.gebedvoornederland.nl

Donderdag 27 november - Gebedspoint

Opgewekte Nederlanders

Deze week is de aandacht ook gericht op het persoonlijke gebed om 11:55 uur, thuis, onderweg of op het werk. De wens is dat 7000 bidders individueel gaan bidden en God vragen om Nederlanders op te wekken.

Een volgende stap is het samen bidden. 'Waar twee of drie. . .'; een prachtige belofte.

En dat samen bidden kan op een zogenaamd gebedspoint. Dat is een plek in de eigen wijk waar je elkaar regelmatig kunt ontmoeten.

En het kan ook een plek zijn in de eigen kerk of gemeente, dit is zeker een goede mogelijkheid om bidders te gaan ontmoeten.

Denk eens na waar in jouw kerk (binnen of buiten) zo'n gebedspoint kan zijn en spreek met een aantal anderen af om daar regelmatig na een kerkdienst of samenkomst, na de koffie, om 11:55 uur te bidden, heel kort: vijf minuten volstaat.

- Gebed voor Nederland.
- Gebed dat er in Nederland weer gebeden gaat worden.
- Gebed dat God Nederlanders opwekt.

Volhardend = van nieuw naar vaste gewoonte.

Tekst: Haggai 1:14

www.gebedvoornederland.nl

Vrijdag 28 november – Lokaltijd (9)

Zegt het voort!

Het doel van deze website is:

- In elke wijk van plaatsen in Nederland (lokaal)
- ontmoeten bidders uit de wijk elkaar (gebedspoint, samen in de Naam van Jezus)
- om regelmatig (volhardend)
- en heel gericht te bidden (eenstemmig):

God te vragen om Nederland (weer, net als in de tachtigjarige oorlog) genadig te zijn.

Organisatie:

- Eerst individueel, thuis
- dan met meerderen in de eigen kerk of gemeente
- daarna in de eigen wijk (wonen, werken) met andere gelovigen op een vast punt
- en op een vaste tijd: 11:55 uur
- lokaal georganiseerd.

11:55 uur

Aan het eind van de ochtend, in combinatie met boodschappen doen of lunchpauze. Als er twintig personen een keer per week (werkdagen) meebidden, dan staan er gemiddeld vier mensen op een gebedspoint te bidden.

Zet vijf minuten apart. Loop of fiets even langs. Ontmoet andere gelovigen in jouw wijk of werkomgeving.

En bid! Eenstemmig. Volhardend. Samen.

Zegt het voort!

Op 6 oktober zijn we gestart met deze website, nu is het de tijd om bekendheid in heel Nederland te krijgen zodat veel gebedspoints actief worden.

DAAROM:

- Blader deze website eens door.
- Lees een paar genoemde Bijbelteksten, en overdenk deze biddend.

- Overweeg dan om met onderstaande knop(pen) deze pagina gericht door te sturen naar bidders in uw netwerk. Heel Nederland gaat bidden!

Tekst: 2 Tessalonicenzen 3:16

Vrij n.a.v. deze tekst:

Bid dat de Heer van de vrede Zelf

Nederland

Zijn vrede zal geven: wat er ook gebeurt.

www.gebedvoornederland.nl

Informatie via: info@gebedvoornederland.nl

1 t/m 5 december

Kabinetsformatie

Het kernthema van deze week is: Kabinetsformatie

Wanneer het nieuwe kabinet aantreedt, dat is nu nog niet bekend. En dat geeft tijd en ruimte om God te blijven vragen om:

- Kamerleden, fractievoorzitters, beoogde ministers, beleidsmakers en -beslissers en anderen te richten op Zijn wil.
- Om vastgeschroefde gewetens los te weken.
- Om het verborgene aan het licht te brengen.
- Om Nederland te veranderen: Mijn schilt ende betrouwen.

Ondertussen blijft ons gebed en ons streven en doen om in elke plaats in Nederland ongeveer 20 bidders te vinden die volhardend gaan bidden voor Nederland. 20 per plaats dat is bijna 7000 in Nederland.

- Eerst individueel thuis: wat wilt U dat ik doe?
- Dan in de eigen kerk of gemeente: twee volhardende bidders
- Daarna met anderen in de eigen wijk, voor de eigen wijk en stad dus ook voor Nederland.

In de samenbindende Naam van Jezus; **Koning**, ook van Nederland.

Tekst: Zacharia 9:10

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 29 november 2025

Maandag 1 december – Formateurisme

De mens wikt, . . .

'Formateurisme' klinkt misschien niet zo positief, maar dat is hier niet de bedoeling.

Het is een benaming die aangeeft dat in het proces van kabinetsvorming een bepaalde fase zichtbaar is. Zo maar, een nieuw woord om de aandacht te trekken.

Tweede week formatie: Buma zorgt voor verwarring, D66 en CDA maken 'meters'

(Bron: NOS.nl, 28-11-2025)

Deze nieuwskop maakt duidelijk dat de mens wikt en weegt, aandikt en wegveegt, maar het gezegde gaat verder.

Dank God dat wij kunnen vertrouwen op Zijn plan met (ook) Nederland. Hij is begonnen met Nederland!

Tekst: Spreuken 19:21

www.gebedvoornederland.nl

Dinsdag 2 december – Willen-wilde-gewillig

Wat wilt U?

‘Nu even niet praten, maar luisteren’, ik hoor de stem het nog tegen mij zeggen, lagere school toen.

Gevraagd: 7000 volhardende bidders voor Nederland, doe je mee?

Heer, wat wilt U dat ik doe met deze gebedsoproep, beginnend in mijn eigen kerk of gemeente.

Tekst: 1 Koningen 19:18

www.gebedvoornederland.nl

Woensdag 3 december – Lokaltijd (10)

Twee is genoeg!

Gebed voor Nederland in eigen kerk of gemeente

1.

Zoek vier mensen die toezeggen 2 x per maand te zullen bidden ($4 \times 2 \times 12 = 96$).

Zoek vier mensen die toezeggen 1 x per maand te zullen bidden ($4 \times 1 \times 12 = 48$).

Met deze '144', spontaan aangevuld met enkele anderen, moet het mogelijk zijn om elke zondag een gebedsmoment te vullen met 2-3 bidders.

2.

Wijs in de kerkzaal een vaste plek aan waar op zondag, na de dienst, zo tussen 11:30 – 12:00 uur (maar stel wel een tijdstip vast) **vijf minuten gebeden** wordt voor Nederland.

'Waar twee of drie ín Mijn Naam. . . '

3.

Volg een vast gebedsformat (vijf minuten), bijvoorbeeld:

- a. Fluister of zing zachtjes: 'Mijn schilt ende betrouwen'.
- b. Lees de Bijbeltekst die vermeld staat op de voorafgaande vrijdag:
www.gebedvoornederland.nl
- c. Bid kort een of twee van de vermelde gebedspunten van de afgelopen week uit.
- d. Fluister of zing zachtjes: Jezus wij verhogen U.
- e. Dank God!

Nogmaals: het bovenstaande is geschreven als voorbeeld.

Volhardend = van nieuw → gewoonte.

Stel je toch eens voor dat dit vanaf januari 2026 elke zondag gaat gebeuren in de 4000-5000 kerken en gemeenten in Nederland.

- In de Naam van Jezus

- Eensgezind
- Doeltreffend (daarom een of twee gebedspunten)
- Volhardend.

Tekst: Mattheüs 18:20

www.gebedvoornederland.nl

Donderdag 4 december – Kancelcultuur (2)

Nog 31 dagen

Over 31 dagen is het 4 januari in het nieuwe jaar. De eerste zondag. Veel beste wensen zullen worden gedeeld.

- Vader, ons gebed op deze eerste zondag van 2026 is ook gericht op Nederland.
- Wek de geest op van onze geestelijk en politiek leiders; wek de geest op van het volk.

Suggestie: slotzang of afsluitende proclamatie:

Mijn schilt ende betrouwen
Zijt ghy, O Godt, mijn Heer.
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaet my nimmermeer;
Dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t'aller stond
Die tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.

Tekst: Haggai 1 vers 14

www.gebedvoornederland.nl

Vrijdag 5 december – Processief

Voortgaande verandering in proces

Het doel van deze website is:

- In elke wijk van plaatsen in Nederland (lokaal)
- ontmoeten bidders uit de wijk elkaar (gebedspoint, samen in de Naam van Jezus)
- om regelmatig (volhardend)
- en heel gericht te bidden (eenstemmig):

God te vragen om Nederland (weer, net als in de tachtigjarige oorlog) genadig te zijn.

Organisatie:

- Eerst individueel, thuis
- dan met meerderen in de eigen kerk of gemeente
- daarna in de eigen wijk (wonen, werken) met andere gelovigen op een vast punt
- en op een vaste tijd: 11:55 uur
- lokaal georganiseerd.

11:55 uur

Aan het eind van de ochtend, in combinatie met boodschappen doen of lunchpauze. Als er twintig personen een keer per week (werkdagen) meebidden, dan staan er gemiddeld vier mensen op een gebedspoint te bidden.

Zet vijf minuten apart. Loop of fiets even langs. Ontmoet andere gelovigen in jouw wijk of werkomgeving.

En bid! Eenstemmig. Volhardend. Samen.

Zegt het voort!

Op 6 oktober zijn we gestart met deze website, nu is het de tijd om bekendheid in heel Nederland te krijgen zodat veel gebedspoints actief worden.

DAAROM:

- Blader deze website eens door.
- Lees een paar genoemde Bijbelteksten, en overdenk deze biddend.

- Overweeg dan om met onderstaande knop(pen) deze pagina gericht door te sturen naar bidders in uw netwerk. Heel Nederland gaat bidden!

Tekst: 2 Tessalonicenzen 3:16

Vrij n.a.v. deze tekst:

Bid dat de Heer van de vrede Zelf

Nederland

Zijn vrede zal geven: wat er ook gebeurt.

www.gebedvoornederland.nl

Informatie via: info@gebedvoornederland.nl

8 t/m 12 december

Gidsland of gipsland

Het kernthema van deze week is: Gidsland of gipsland

Als je de derde letter in bovenstaand woord 180 graden draait, dan krijg je een heel andere gedachte over het 'land': richtinggevend of brokkenmakend.

180 graden draaien kan je ook omschrijven met: bekeren, omkeren, teruggaan.

Een gewetensvraag:

Hoe vaak wordt er bewust gebeden voor Nederland? Hoe vaak is er in jouw kerk of gemeente in 2025 gebeden voor Nederland?

De oproep in deze website is eenvoudig te verwoorden: Gelovigen in Nederland: ga weer bidden voor Zijn en ons land! Individueel, in jouw eigen kerk, in jouw wijk.

Nederland is gevormd mede dankzij het gebed van onze voorouders in 1500-1600 tijdens 80 jaar oorlog.

Laten wij nu ook weer gaan bidden voor Nederland in 2026: na 80 jaar vrede.

- Eensgezind (**gebedspoint-punt**)
- Volhardend
- In de Naam van Jezus!

Omgekeerd: bid!

Tekst: 2 Kronieken 7:14

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 6 december 2025

Maandag 8 december – De Heer regeert,

dat het kabinet buigt

Voor een gelovige is het niet de onzekerheid of de nieuw te vormen coalitie de wil van God zal doen.

Voor een gelovige is het de zekerheid dat God het kabinet(sbeleid) dat er komt, kan buigen, neigen, vormen, kneden, voegen in Zijn plan.

Tekst: Spreuken 21:1

www.gebedvoornederland.nl

Dinsdag 9 december – Samen in de Naam van Jezus

Ik-jij-wij

'Samen' ontstaat pas als 'jij' ook meedoet.

- Ben jij een van de 7000 (ongeveer 20 per woonplaats in Nederland) die zich beschikbaar stelt om volhardend te gaan bidden voor Nederland?
- Ook met iemand anders?
- Ook voor jouw wijk?

Twee keer per week 5 minuten is niet zoveel.

Elke week in 2026 is wél een uitdaging.

Tekst: Handelingen 5:12

www.gebedvoornederland.nl

Woensdag 10 december – Lokaltijd (11)

1/342; 2/342; 3/342

Volgens Wikipedia telt Nederland 342 gemeenten.

Als er één schaap over de dam is, dan volgen meer schapen in jouw stad.

Maar wie is het eerste schaap?

Als jij voor jouw stad iets wil doen om een gebedspoint te realiseren, stuur mij dan een mailtje zodat we samen kunnen doordenken wat haalbaar is.

- Geen vergaderingen
- Geen kosten
- Geen regels, wel enkele uitgangspunten.

Een eerste email is volledig vrijblijvend en jij geeft aan wat haalbaar is.

Email: hanstrapman@gebedvoornederland.nl

Wijsheid van Boven!

Tekst: Jakobus 3:17

www.gebedvoornederland.nl

Donderdag 11 december – Poen of doen

Presteren of dienen

Er zijn meer voorbeelden te geven om een verandering te laten zien als je de letter 'p' 180 graden draait.

Niet alleen in gipsland.

Poen of doen . . .

Bid dat het nieuwe kabinet zich richt op het **doen** van gerechtigheid. Want dát geeft vreugde.

Tekst: Jeremia 9:24

www.gebedvoornederland.nl

Vrijdag 12 december – Gebedspoint-punt (1)

Kort, maar (gezamenlijk) krachtig!

Stel je voor dat je iemand ontmoet (op een gebedspoint = plaats in jouw wijk) uit een andere kerk en dat je samen wil bidden voor Nederland.

Om 11:55. Vijf minuten volstaat en dat komt ook mooi uit want om 12:15 moet je je dochttertje uit school halen, vlak bij het gebedspoint trouwens.

Je kent de ander niet: dat is wel even wennen! Daarom staat hier een voorbeeldgebed dat je samen als gebed kunt lezen. Elke vrijdag een iets andere inhoud.

- Mijn schilt ende betrouwen (herinnerend aan de start van Nederland)
- Dank voor Uw trouw aan Nederland, al meer dan 400 jaar
- **Gebedspoint-punt:** O God, wees ons land Nederland, genadig (vrij naar Lukas 18:13)
- In de Naam van Jezus!

Het is ook goed te gebruiken om op zondag, met twee of drie anderen uit jouw gemeente of kerk, samen te bidden na de kerkdienst. Er is een vaste plek in de kerkzaal aangewezen (=gebedspoint) en het gebedsmoment duurt kort; volhardend: elke zondag.

Tekst: Handelingen 9:11

Saulus bad. God 'ging aan Zijn werk'.

www.gebedvoornederland.nl

15 t/m 19 december

Gebed breekt noden

Het kernthema van deze week is: **Gebed breekt noden**

Het was half september toen ik de lijst met weekthema's vaststelde. Voor deze week was het thema 'Wet breekt noden'. Het is een woordspeling op het gezegde: Nood breekt wet. Een van de gedachten was bijvoorbeeld om in het nieuwe of nieuw te vormen kabinet dan maar een wet op te nemen die de gevolgen van de toelagenaffaire compenseert.

Nu, drie maanden verder, is de wens om de komende weken na te denken over en te bidden voor de kerngedachte van deze website: In jouw eigen wijk, met anderen uit jouw wijk, op een vaste plaats **volhardend** te gaan bidden voor jouw woonplaats en wijk.

Deze week kent dus ook een beetje: Op de plaats: rust en bid!

- Maandag: een kernsamenvatting van het doel van deze website.
- Dinsdag: Stap 1: Individueel gebed
- Woensdag: Stap 2: Gebed met medegelovigen in jouw eigen kerk of gemeente.
- Donderdag: Stap 3: Nadenken over een gebedspoint in jouw wijk.
- Vrijdag: Voorbeeld voor een inhoud van een gebedsmoment van vijf minuten.

In onderstaande tekst vind je twee kerntaken:

- God bewaart
- De wachter waakt

Tekst: Psalm 127:1

Word een 'wachter' voor jouw stad. Kijk wat er plaatsvindt en gaat plaatsvinden en vraag (**gebed breekt nood**) met anderen en volhardend God om bewaring en oplossingen voor noden.

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 12 december 2025

Maandag 15 december – Bidt allen tezamen

Juub'lend en vertrouwend

Deze website roept op o.a. om in 2026 te komen tot minimaal:

20 gelovigen in Jezus Christus per woonplaats in Nederland, die volhardend met anderen gaan bidden voor hun wijk, dus woonplaats, dus Nederland.

20 gelovigen per woonplaats die zich ertoe gaan zetten om ook anderen te gaan betrekken bij dit gebedsoffensief.

20 gelovigen per woonplaats die een rol gaan vervullen om in elke wijk minimaal één gebedspoint te benoemen.

20 gelovigen die zich bewust zijn van de 'geestelijke strijd' en daardoor zich afhankelijk weten van God Die bewaart en de wachter die waakt (Psalm 127:1).

Word met 19 anderen stadswachter . . . : thuis, in jouw kerk of gemeente, in jouw eigen woon- of werkwijk.

Tekst: Habakuk 2:1

. . . wat Hij in mij spreken zou (HSV)

www.gebedvoornederland.nl

Dinsdag 16 december –Hineni

Verbeter je wijk, begin door jou zelf

Zo langzamerhand heeft zich dit rijtje in mijn hoofd gevormd:

Geen bidder – meebidder – bidder – bidder voor – voorbidder.

20 gelovigen per woonplaats, staat er bij maandag van deze week. En met volhardend bidden voor een bepaald aspect, bijvoorbeeld voor Gods recht in jouw wijk, kom je toch richting 'bidden voor'.

Daarom is deze dag gericht op jouw persoonlijke situatie. Overweeg, biddend, of bidden voor jouw wijk iets is dat je aanspreekt.

Iets waarvoor je tijd apart wil gaan zetten.

En als je daar 'misschien wel' op kan antwoorden, zeg dan in gebed Hineni: Hier ben ik Heer, wat wilt U dat ik zal doen?

Jij en jouw Hemelse Vader: niemand anders erbij vooralsnog.

Tekst: Habakuk 2:1

. . . en wat ik zou antwoorden (HSV)

www.gebedvoornederland.nl

Woensdag 17 december – Een *gewoon* begin

Is niet veel werk.

Begin *gewoon* in je eigen kerkzaal of samenkomstruimte met het zogenaamde ‘vijf voor twaalf-gebedsmoment’.

Elke zondag na afloop van de kerkdienst of samenkomst, direct aansluitend of eerst tijd voor ontmoeting en koffie, bid jij en twee of drie anderen voor Nederland en voor jouw stad.

Gewoon in de kerkzaal of een paar meter naast de ingang, buiten. Vaste plek (gebedspoint), vast tijdstip, vaste tijdsduur: vijf minuten.

Met deze website kan je rekenen.

Als je 10 personen bereid vindt om twee keer per maand mee te doen, dan is er een gemiddelde groepsgrootte van 4-5 personen terwijl anderen zich daarbij kunnen aansluiten. 10 personen naast jou die een keer per maand toezeggen mee te doen is voldoende: 2 of 3 bij een goede verdeling.

Elke vrijdag vind je op deze website een voorbeeld hoe dat moment van vijf minuten eruit kan zien; makkelijk te vinden via jouw mobiele telefoon en beschikbaar voor iedereen.

Wel vreemd deze nieuwe gedachte . . .

Volhardend bidden = van vreemd, naar gewend aan, naar routine.

Tekst: Handelingen 1:14

www.gebedvoornederland.nl

Donderdag 18 december – Gebedspoint (2)

Op het punt staan

Met anderen uit jouw wijk

In jouw wijk, dus op straat

Op een vaste plek = gebedspoint

In elke wijk ontstaan in 2026 de zogenaamde gebedspoints. Honderden, misschien wel een paar duizend in heel Nederland.

Iemand in jouw wijk moet het initiatief nemen, iemand die de wijk kent, en een mogelijk gebedspoint kan aanwijzen.

Kies een plaats waar veel routes voorbijkomen: boodschappen doen, uit school halen, knooppunt openbaar vervoer, zorgcentrum, sportcentrum, dorpskerk in het centrum, wandelpad, eenvoudig parkeren, tunneltje om droog te staan, medisch centrum, gemeentehuis, stembureau.

Zo'n gebedspoint:

- Is makkelijk bereikbaar
- Altijd open
- Hoeft niet afgesloten
- Gaat groeien in bekendheid
- Wordt gevuld met gebedspunten.

Tekst: Mattheüs 18:20

WANT waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik (Jezus) in hun midden

www.gebedvoornederland.nl

Vrijdag 19 december – Gebedspunt-punt (3)

Kort, maar (gezamenlijk) krachtig!

Stel je voor dat je drie anderen bereid vindt om met jou in je eigen kerk vijf minuten te bidden voor Nederland en jouw stad. In of naast jouw eigen kerk of samenkomstruimte is er dan een gebedspunt.

Om 11:55. Vijf minuten volstaat. Of om 11:40 dat kan ook: pas het aan aan jouw situatie.

Het is misschien even wennen en wat bid je dan?

Daarom staat er voorlopig op elke vrijdag een voorbeeldgebed. Elke vrijdag een iets andere inhoud.

- Lees Psalm 10
- Dank voor Uw trouw aan Nederland, al meer dan 400 jaar
- **Gebedspunt-punt:** O God, wees ons land Nederland, genadig (vrij naar Lukas 18:13) en herhaal een tekst uit Psalm 10.
- In de Naam van Jezus!

Tekst: Handelingen 9:11

Saulus bad en God 'ging aan Zijn werk'.

Nederland bidt en . . .

www.gebedvoornederland.nl

22 t/m 26 december

Terugzien

Het kernthema van deze week is: **Terugzien**

Terugzien doen we zeker deze week als donderdag en vrijdag beide Kerstdagen op de agenda staan.

Kind en Zoon, kribbe en troon.

Deze week kijk ik ook terug. Hoe verliep de ontwikkeling van deze website.

- Toen en nu
- Gebedspoints in de wijk
- 7000, waarom?

Volgende week kijk ik vooruit naar 2026.

Tekst: Kolossenzen 3:17

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 19 december 2025

Maandag 22 december – Toen En nu

In augustus kreeg ik de gedachte om door een website gelovigen in Jezus Christus samen te brengen om te gaan bidden voor de wijk waarin ze wonen. En voor hun stad. Er zijn gebedsinitiatieven om gebed voor Nederland te stimuleren en om in gebed te gaan. Deze website komt daar niet voor in de plaats, ik hoop dat daarnaast wijkgebonden gebed gaat ontstaan.

Zelf weet ik niet hoeveel gelovigen er in mijn wijk wonen en hart voor gebed voor Nederland hebben. Echt geen idee en hoe kom je daarachter?

Van websites maken en onderhouden weet ik niet veel. Begin september sprak ik mijn gedachte door met V. die daar wel verstand van heeft en dit heeft geleid (dank V.!) tot een vliegende start: gewoon beginnen en kijken hoe e.e.a. verder gaat of moet en kan.

Toen was half september 2025; op 6 oktober ging de website 'open'.

Nu is het half december 2025.

Ik geloof dat God Nederland op de kaart heeft gezet rond 1600 met een speciaal doel. Daarnaast: ook voor Nederland geldt wat er staat in Micha 6:8: recht doen, goedertierenheid liefhebben en ootmoedig wandelen met God (Herziene Statenvertaling). Eerlijk, rechtvaardig en trouw; leef dicht bij God (Bijbel in Gewone Taal).

Ik ervaar dat het deze kant niet opgaat in Nederland.

En daarom hoop ik dat gelovigen in Jezus Christus, Bijbellezers, weer gaan bidden: individueel, in de eigen kerk of gemeente, met elkaar in de eigen wijk: samen uit verschillende kerken of gemeentes.

- Korte ontmoetingen van vijf minuten (samen)
- Gerichte gebeden (eenstemmig)
- Bekende locaties
- Volhardend (dagelijks)
- In de Naam van Jezus.

Tekst: Ezechiël 22:30

www.gebedvoornederland.nl

Dinsdag 23 december –Gebedspoints

Verbeter je wijk, begin door jou zelf

De Haagse wijk waarin ik woon telt ongeveer 18.000 inwoners. Ik heb geen idee hoeveel van hen geloven in Jezus Christus. Ik ken er een stuk of tien, maar ik woon nog niet zo lang in deze wijk en mijn kerk staat heel ergens anders.

In 2026 wil ik in mijn wijk 2 of 3 gebedspoints gaan aanwijzen. Dat zijn plaatsen in mijn wijk op plekken waar je makkelijk kunt komen en op een route waar veel mensen toch al langsgaan.

STEL JE VOOR

Dat van die 18.000 bewoners er veertig zijn die ook voor mijn en hun wijk willen gaan bidden. Zeker, dat doe je ook thuis, alleen of met je biddende partner als je die hebt. Maar met anderen, samen bidden, dat geeft kracht, aanmoediging en volharding.

Ieder van die veertig, stel het je eens voor: stapt twee keer per week even van de fiets, loopt een klein stukje om, stapt uit de tram en stapt de volgende tram weer in, gaat iets eerder van huis om een kind uit school te halen, ... Stel je dat voor: veertig, twee keer per week, drie gebedspoints: dat betekent gemiddeld vijf bidders in jouw wijk op elk gebedspoint van de drie. Elke werkdag.

Stel je voor dat anderen zich daarbij aansluiten!

Daarom gebruiken we als start het tijdstip vijf voor twaalf. Als start, aanpassing kan later eventueel altijd nog. Dat spreek je in jouw eigen wijk af.

Stel je voor: 342 woonplaatsen x gemiddeld zes wijken x gemiddeld drie gebedspoints per wijk.

Wensdoel in 2026: 5000 gebedspoints in Nederland.

Lekker makkelijk: ik fiets toch langs, stap even af, ontmoet medegelovigen uit mijn wijk, bid zeer gericht voor mijn wijk en Nederland en stap vijf minuten later weer op.

In de Naam van Jezus die o.a. zegt:

Waar twee of drie . . .

Wat u in Mijn Naam vraagt . . .

Stel je echt eens voor als veertig van de achttienduizend in mijn wijk, dat is minder dan een half procent, dat gaan doen!

Tekst: Mattheüs 18:20; Johannes 14:14

www.gebedvoornederland.nl

Woensdag 24 december – 7000

Leer ze kennen (-:

Elia zat diep. Na een groot machtsvertoon van God op de Karmel, heeft hij meer dan een dip.

Stel je voor hoe Elia zich zou voelen als hij de zevenduizend die niet bogen voor de afgod van die tijd zou kennen, zou ontmoeten.

Zou hij ook in hun bijzijn vragen aan God om hem weg te nemen?

Of zou hij, de machtige daden van God roemend, de anderen aansporen om te blijven bidden, dwars tegen de wereldgeest van die tijd in?

Ga bidden. Ontmoet de ander. Bemoedig de ander en wordt bemoedigd.

... samen ~~met~~ voor alle heiligen

Tekst: Efeze 6:18

www.gebedvoornederland.nl

Donderdag 25 december – Kind

En Zoon

Want een Kind is ons geboren

Tekst: Jesaja 9:5

U bent Mijn geliefde Zoon

Tekst: Marcus 1:11

Vrijdag 26 december – Kribbe

En troon

Kribbe en troon

... en legde Hem in een kribbe

Tekst: Lukas 2:7

... en God, de Heere, zal Hem de troon van zijn vader David geven

Tekst: Lukas 1:32

29 december t/m 4 januari

2026

Het kernthema van deze en volgende week is: **Rust**

In alle rust nadenken over de afgelopen gedachten en vooruitkijken naar 2026.

Hét aandachtspunt in het begin van 2026 op deze website wordt gebed voor de komende gemeenteraadverkiezingen op 18 maart.

Politiek leiders, religieus leiders en het volk: dat zijn de drie doelgroepen in Haggai 1:14.

“God wekte hun geest op”, dat is het centrale gebedspunt voor de gebedsmomenten in jouw wijk op de zogenaamde gebedspoints.

Deel het bestaan van deze website.

Zoek bidders in jouw wijk en ga bidden.

Iemand moet beginnen . . .

Tekst: Haggai 1:14

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 27 december 2025

5 januari – 9 januari 2026

Functie elders

Het kernthema van deze is: **Functie elders**

Op 18 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Welke personen stellen zich verkiesbaar voor een plek in het gemeentebestuur van jouw stad of gemeente?

Dank en bid deze week dat:

wij met onze stem invloed kunnen hebben op het bestuur van onze stad

God mensen persoonlijk aanraakt om hen te trekken naar deze functie, passend in Zijn plan

God mensen afstelt (functie elders) die bewust tegen Zijn wil in willen gaan.

Bid mee of God het idee van Gebedspoints in jouw wijk wil ondersteunen en wil helpen dit te realiseren en de betreffende gebedspoints in fysieke zin beschermt.

Tekst: Daniël 2:21

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 4 januari 2026

Maandag 5 januari 2026

Hooggeplaatst

Regeren is vooruitzien.

De Heer regeert en ziet vooruit!

En de Almachtige koos maar 300 man uit om een machtig leger te verslaan.

Bid dat God de juiste mannen en vrouwen aanstelt als bestuurder van jouw woonplaats. De strijd is tegen de machten uit de duisternis.

Tekst: Richteren 7:22

www.gebedvoornederland.nl

Dinsdag 6 januari 2026

Functie elders omgekeerd

Coalitievorming in Den Haag; ook daar is gebed voor nodig, zeker, maar de gemeenteraden in de Nederlandse plaatsen kunnen veel bijdragen aan een beter Nederland.

Mozes zocht wijze mannen uit. Jozua ook. En Salomo voor de tempelbouw ook. Speciaal begiftigde mensen die hun rol in het plan van God innamen.

Vraag God of hij nu al wijze mannen en vrouwen oproept om een rol te gaan spelen in het gemeentebestuur of in de beleidsvorming. Wijze mensen die hun huidige functie willen loslaten om in jouw stad 'recht en gerechtigheid' de hoogste prioriteit te geven.

Bevlogen, geïnspireerde mensen die hun 'functie elders' veranderen in een functie waar zij met hun gaven en talenten aan de slag gaan om jouw gemeente te bouwen volgens Bijbelse waarden.

Vooruitziend gebed.

Tekst: Kolossenzen 3:17

www.gebedvoornederland.nl

Woensdag 7 januari 2026

Kerntekst (1)

Haggai 1

14 En de HEERE wekte de geest op van Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de HEERE van de legermachten, hun God, te doen, (Herziene Statenvertaling)

Haggai 1

14 En de Here van de hemelse legers gaf Zerubbabel, Jozua en de weinige mensen die nog in het land waren, het verlangen in het hart om zijn tempel te herbouwen. (Het Boek)

Tekst: Haggai 1:14

www.gebedvoornederland.nl

Donderdag 8 januari 2026

Driehoeksgebed

Al in het begin van de Bijbel wordt Efron genoemd die in de poort van de stad met Abraham in het openbaar onderhandelt zodat 'recht' plaatsvindt.

In jouw stad gaat het nu iets anders, de 'poort' is nu het gemeentehuis. Recht is nog steeds een belangrijk onderdeel van het leven in jouw stad en wijk.

Bid voor jouw 'driehoek'.

Achterhaal de namen van de volgende functionarissen en blijf voor ze bidden: bescherming, wijsheid, terughoudendheid, recht.

#burgemeester

#districtchef van de politie

#officier van Justitie

Tekst: Genesis 23:10

www.gebedvoornederland.nl

Vrijdag 9 januari 2026

God vraagt; draaien of volgen wij?

“Wat vraagt de Heere anders van u dan:

- Recht te doen
- Goedertierenheid lief te hebben
- Gewillig te luisteren naar jullie God?” (Micha 6:8; HSV en Basisbijbel)

“Vader,

- Plaats de juiste personen op het Ministerie van Justitie en in de gemeenten die het recht in het land en in de ‘poort’ de hoogste prioriteit geven.
- Geef Nederland leiders (politiek en religieus) die goed doen aan hen die het moeilijk hebben of voor wie het moeilijk is gemaakt; zoveel ‘affaires’ kunnen door onszelf *vergoedertierend* worden.
- Doorbreek de arrogante hoogmoed.

In Jezus’ Naam vragen wij dit.

Tekst: Micha 6:8

www.gebedvoornederland.nl

12 januari – 16 januari 2026

70.000 voorbidders de straat op

Het kernthema van deze week is: **70.000 voorbidders de straat op**

Half september vorig jaar schreef ik dit thema in de weekplanning. Er waren demonstraties, bijeenkomsten op bijvoorbeeld het Malieveld in Den Haag, op de Dam in Amsterdam.

70.000 is wel heel erg veel, maar niet als je samenkomt in jouw eigen wijk of stad.

Gemiddeld kom je dan uit op ongeveer 200 personen per gemeente. Dat is te doen voor een plaats als Kampen of Middelburg, dat moet zeker te doen zijn voor plaatsen met meer dan 100.000 inwoners (0,2%).

Het is nog makkelijker realiseerbaar als er een datum wordt vastgesteld, dan kan je er je agenda op instellen.

Zaterdag 3 oktober 2026 om 11.55 uur in jouw eigen woonplaats.

Bid mee!

- Bid mee met 69.999 anderen voor Nederland.
- Zoek tussen nu en oktober ongeveer 199 (dit is een gemiddelde) medebidders in jouw stad.
- Leer ze kennen.
- Ga in gebed voor Nederland; samen!
- Boek de datum alvast in de planning van jouw kerk of gemeente 2026 – 2027.*
- Belijden-vergeving-dankbaarheid.

Tekst: Psalm 106:6; Kolossenzen 1:14

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 10 januari 2026

*Stuur via de knoppen hieronder deze pagina door in jouw netwerk; als een soort bazuinstoot!

Maandag 12 januari 2026

Kerntekst (2)

Het doel van deze website is simpel gezegd: meer gelovigen bidden meer voor Nederland omdat Nederland omdat Nederland meer en meer loskomt van God.

In de Bijbel staan veel teksten die aangeven dat God door Zijn Geest verandering brengt. De 'kernteksten' inspireerden mij om met dit nieuwe initiatief te beginnen.

Bid mee, in en voor Nederland.

Psalm 80 vers 20

HEERE, God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden (HSV).

Heer, God van de hemelse legers, zorg er alstublieft voor dat het weer goed met ons gaat.

Wees weer goed voor ons, dan worden we gered (Basisbijbel).

Tekst: Psalm 80:20

www.gebedvoornederland.nl

Dinsdag 13 januari 2026

Op de eerste dag van de derde maand

Dat is dus 1 maart 2026

Lukt het om op deze datum in 50 verschillende Nederlandse plaatsen en gemeenten één gebedspoint te hebben?

Habakuk ging op zijn wachtpost staan, in zijn **eentje**.

Maak een gebedspoint vlak bij jouw huis op een plek en op een route waar veel mensen passeren en ga regelmatig op dat gebedspoint om 11:55 uur in gebed voor Nederland, heel kort: 5 minuten.

Gewoon in je **eentje**, en als er iemand zich aansluit, dan ben je al met meer.

En natuurlijk kan je gelovige buurtgenoten, als je die kent of tegenkomt (schoolplein, supermarkt, gebedsgroep) uitnodigen om mee te doen.

- Wijkgebedspoint: centraal in jouw wijk
- Werkgebedspoint: in het midden van diverse kantoren
- Kerkgebedspoint: op het kerkpad van een centraal gelegen kerk
- Routegebedspoint: naast de aanlegsteiger van een veerpontje.

En overweeg of jouw kerk of gemeente één gebedspoint adopteert; dat betekent dat met regelmaat (2-3 keer per week) iemand uit jouw geloofsgemeenschap er aanwezig zal zijn. Met een groepje van zes mensen ben je dan twee keer in de twee weken op het gebedspoint.

Tekst: Habakuk 2:1

www.gebedvoornederland.nl

Woensdag 14 januari 2026

Nexit (2)

Niet door kracht, maar door gebed

Het eerste bericht op deze website is geplaatst op 6 oktober 2025, hieronder is het nog te zien. Nederland maakte zich los van Spanje.

'Van Alkmaar begint de victorie', leerde ik. Ik denk dat er iets aan vooraf ging: gebed door mijn voorouders.

Laten we de gebeden van toen, nu aanvullen: Gods eer, Zijn Woord, recht en eerlijkheid: terug in jouw stad in 2026.

Tekst: zoek zelf jouw tekst waarmee je de kracht van gebed laat zien vanuit Gods Woord

www.gebedvoornederland.nl

Donderdag 15 januari 2026

7000, ook jij?

Gaat het lukken om in 2026 zeventuizend gelovigen in Jezus Christus, verspreid over heel Nederland, te werven die in hun eigen wijk regelmatig (2-3 keer per maand) bidden voor de eigen wijk en voor Nederland?

- Overdenk en bid eerst zelf of dit iets is wat God wil dat jij doet.
- Praat erover met een gelovige uit jouw wijk of kerk.
- Verspreid gericht het idee achter www.gebedvoornederland.nl in jouw netwerk.

Als je het dit jaar gaat oppakken:

- Kies een gebedspoint-plaats uit in jouw wijk
- Ga daar bidden, nodig anderen uit
- Vijf minuten volstaat, langer kan
- Vraag God om bescherming* van het gebedspoint.

Tekst: * Efeze 6:12

www.gebedvoornederland.nl

Vrijdag 16 januari 2026

Kost dat?

Drie minuten lopen van mijn huis heb ik een gebedspoint gesitueerd. Niemand weet dit op dit moment dus het gaat wel wat vindingrijkheid vragen om het bekend te maken in mijn wijk waar ik nog niet zo lang woon.

Ik neem mij voor om minimaal 1 x per week (ook in het weekend) daar te bidden. Ik gebruik daarvoor gebedspunten van www.gebedvoornederland.nl of vanuit andere bronnen

Hopelijk sluiten anderen aan; dat is ook een gebedspunt.

Elke dag thuis bid ik voor de bescherming van dit gebedspoint en voor bescherming van hen die komen bidden.

En ik proclameer Haggai 1:14, erop vertrouwend dat God, wat Hij toen deed in Israël, ook in 2026 kan doen in Nederland.

Tjaaa, ik weet niet hoe ik van dit al de kosten moet berekenen (-:

Tekst: Psalm 32:8

www.gebedvoornederland.nl

19 januari – 23 januari 2026

Kieslijsten

Het kernthema van deze week is: **Kieslijsten**

Om op 18 maart een stem te kunnen uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezing is het wel nodig dat er een kieslijst met namen in elke gemeente afzonderlijk beschikbaar is. Op dit moment zijn veel partijen druk bezig die kieslijst voor hun eigen partij vorm te geven.

Daarnaast worden de contouren van een nieuw, landelijk kabinet zichtbaar. Ook daarvoor zullen ministers en staatssecretarissen gekozen moeten worden.

Veel mensen die gekozen moeten worden dus.

- Veel hulp is nodig van De Almachtige die harten neigt (Spreuken 21:1)
- Veel wijsheid is nodig die bij De Almachtige aanwezig is (Exodus 31:6)

Tekst: 1 Timotheüs 2:1-2

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 19 januari 2026

Maandag 19 januari 2026

Lijstenbrei

“Er een punt breien”, heeft de ondertoon van haastig iets, het einde, realiseren.

Laat dat nu net níet de bedoeling zijn als het gaat over het samenstellen van kieslijsten of kabinetsleden; juist níet!

En als we bedenken dat met alle wijsheid in de lijstensamenstellers er toch nog wel eens een steekje ‘valt’, ook door de beste breisters, dan is duidelijk dat hulp van De Allerhoogste nodig is.

Laten we bidden voor de wijsheid uit Exodus 31:6,

- Voor Nederland
- Voor jouw (deel)gemeente.

Tekst: Exodus 31:6

www.gebedvoornederland.nl

Dinsdag 20 januari 2026

Kerntekst (3)

“We bidden stad en land af.” Dit schoot mij te binnen toen ik vorige week de kerntekst van vandaag las.

David, strijdend tegen verschillende vijanden, zegt:

Wees sterk en laten wij moed vatten voor ons volk en voor de steden van onze God, en laat de HEERE doen wat goed is in Zijn ogen.

Onze strijd is geestelijk; gebed is (ook) ons wapen.

Bid mee voor land en volk.

Tekst: 2 Samuël 10:12

www.gebedvoornederland.nl

Woensdag 21 januari 2026

Toekomstig verleden

*Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.*

Als je de vijftien coupletten van Het Wilhelmus weer eens doorleest, dan merk je pas goed hoeveel Nederland veranderd is. De Almachtige van toen, is niet veranderd.

- Dank God dat Hij altijd Dezelfde blijft, dat Hij te *betrouwen* is en een schild is voor hen die willen schuilen.
- Vraag God of hij de geest van de leiders en van het volk wil opwekken: WAKE UP Nederland.
- Leer het bovenstaande, zesde couplet uit het hoofd: het gaat weer gezongen worden!

Tekst: 2 Samuël 22:31

Gods weg is volmaakt, de woorden van de HEERE zijn gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. (Herziene Statenvertaling)

Wat God doet is volmaakt. Wat Hij zegt is altijd te vertrouwen. Hij beschermt iedereen die naar Hem toe komt voor hulp. (Basisbijbel)

www.gebedvoornederland.nl

Donderdag 22 januari 2026

Hemels (ge)recht

Ook rechters en zij die het recht dienen bekleden een belangrijke positie, niet via kieslijsten.

Bid voor eerlijke rechtspraak: in land en stad; bid voor eerlijke uitvoering van het recht. In Ezra 7:25 krijgt Ezra een opdracht van God.

Vanuit deze tekst kunnen vandaag diverse gebedspunten ontleend worden die ook voor Nederland in 2026 van toepassing zijn; deze tekst, gericht op Ezra en Israël toen, zet ons aan tot bidden voor Nederland nu.

Lees deze tekst en paar keer en bid voor recht in uw stad en ons land.

Tekst: Ezra 7:25

www.gebedvoornederland.nl

Vrijdag 23 januari 2026

Zij die zitten blijven, dienen ons

Zij die komen ook!

In de meeste gevallen zullen bij het samenstellen van de gemeentelijke kieslijsten de meer bekende en ervaren personen bovenaan worden geplaatst.

En dat geldt ook voor de burgemeester, de benoemde functionaris.

Dat geeft continuïteit.

De verkiezingsuitslag brengt ook verandering naar voren en dat vraagt om aanpassing en wijsheid.

Bid voor hen die hooggeplaatst zijn en hooggeplaatst gaan worden.

Tekst: 1 Timotheüs 2:1,2

www.gebedvoornederland.nl

26 januari – 30 januari 2026

Kandidaatstelling

Het kernthema van deze week is: **Kandidaatstelling**

Volgende week, op 2 februari 2026, moet de definitieve kandidatenlijst worden ingeleverd bij het centraal stembureau van de gemeente. Dat betekent dat deze week nog de gelegenheid openstaat om namen toe te voegen op een verkiesbare plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De kans is ook aanwezig dat de nieuw te vormen coalitie op zoek gaat naar ministers en staatssecretarissen.

Er komen dus 'hooggeplaatsten' aan! Er blijven hooggeplaatsten op hun post.

Het betekent ook een overgangssituatie naar een nieuw bestuur.

De kerntekst voor deze week staat in Lukas 6:12+13.

Jezus bad eerst een hele nacht en koos daarna er twaalf uit.

Eerst gebed, dan kiezen; dat was ongeveer 2000 jaar geleden.

Voor ons kan zijn: eerst gebed, dan kieslijsten, dan gebed, dan kiezen (18 maart).

Tekst Lukas 6:12,13

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 25 januari 2026

Maandag 26 januari 2026

Kandidating

De juiste persoon op 'het pluche'.

- Ontzag voor God
- Betrouwbaar
- Niet omkoopbaar.

Vraag of God Zélf deze personen kandideert!

Tekst: Exodus 18:21

www.gebedvoornederland.nl

Dinsdag 27 januari 2026

Kandiedaattuurlijk

Samuël zag bij de binnenkomst van Eliab, de zoon van Isaï een geweldige kandidaat voor het nieuwe koningschap (1 Samuël 16:6).

‘Maar de Heere ziet het hart aan’.

Almachtige God, help ons bij de gemeenteraadsverkiezingen om de juiste personen in de Gemeenteraad te laten plaatsnemen.

Tekst: 1 Samuël 16:7

www.gebedvoornederland.nl

Woensdag 28 januari 2026

Lokaltijd (12)

Er is een point gezet

De eerste twee gebedspoints zijn er; zie het kopje 'Gebedspoints' boven aan deze pagina.

Waar komt de derde?

2 Samuel 10

12 Wees sterk en laten wij moed vatten voor ons volk en voor de steden van onze God, en laat de HEERE doen wat goed is in Zijn ogen. (Herziene Statenvertaling)

2 Samuel 10

12 Houd moed! We moeten vandaag werkelijk tot het uiterste gaan als wij ons volk en de steden van onze God willen redden. Moge de wil van de Here worden gedaan. (Het Boek)

Tekst: 2 Samuël 10:12

www.gebedvoornederland.nl

Donderdag 29 januari 2026

Kerntekst (4)

1 Timoteüs 2

1 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, 2 voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid (Herziene Statenvertaling).

1 Timoteüs 2

1 Ik wil je vooral aanmoedigen om voor alle mensen te smeken, te bidden en te danken.
2 Ook voor koningen en alle mensen in de regering. Doe dat, zodat we in rust en vrede God zullen kunnen dienen op de manier die Hij wil (Basisbijbel).

Tekst: 1 Timoteüs 2:1,2

www.gebedvoornederland.nl

Vrijdag 30 januari 2026

Gebed

Onze Hemelse Vader,

Vastgeschroeide gewetens, verharde nekken, onbuigzame harten; ook bij ons in Nederland zijn er velen die zich afgekeerd hebben van en blijven afzetten tegen U.

Ons gebed is:

- Week gewetens weer los,
- verzacht de harde nek,
- maak harten buigzaam en neigend tot U.

In het bijzonder bidden we dit voor hen die onze leiders (zullen) zijn en die geen relatie met U hebben.

In de Naam van Uw Zoon.

Amen

Tekst: 1 Timoteüs 4:1,2

www.gebedvoornederland.nl

2 februari – 6 februari 2026

'Mijn' gemeente

Het kernthema van deze week is: **'Mijn' gemeente.**

Met gemeente wordt de woonplaats bedoeld zoals Den Haag of Naaldwijk, gemeente Westland.

Van wie is die gemeente?

Openbaring 4:11 is duidelijk, ook in verkiezingstijd:

U hebt alle dingen geschapen en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

Ook 'mijn' Nederland is als 'ding' geschapen (Herziene Statenvertaling), gemaakt (Basisbijbel), ontstaan en gemaakt (Het Boek) en bestaat door Zijn wil.

Beschouw de komende vijf dagstukjes als één gebed.

Tekst: Openbaring 4:11

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 31 januari 2026

Maandag 2 februari 2026

MAGA

Make (The) Almighty Great Again

Vorige week vrijdag:

- Militaire power van Amerika in de regio Iran.
- 'Geweldige' regeringsverklaring in Nederland.

Vandaag:

- Kieslijsten voor gemeenteraadsverkiezingen ingeleverd.

"We zijn er dus helemaal klaar voor".

Als we (gaan) bidden voor onze eigen gemeente, laten we dan niet vertrekken uit eigen kracht, maar uit Zijn kracht en macht.

Openbaring 5:13 (Het Boek)

En ik hoorde alle schepselen in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee daarmee instemmen: "Alle lof, eer, heerlijkheid en macht is voor Hem die op de troon zit en voor het Lam, voor altijd en eeuwig."

Tekst: Openbaring 5:13

www.gebedvoornederland.nl

Dinsdag 3 februari 2026

Op je plaats: . . . Kniel!

“Hoe groot zijt Gij”.

Jesaja 6:5 (HSV)

Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien.

Tekst: Jesaja 6:5

www.gebedvoornederland.nl

Woensdag 4 februari 2026

...resultaten, zijn wel/geen garantie

Wel: De opstanding van Jezus, toen 2000 jaar geleden, is zeker een garantie voor nu.

Geen: Hoe God Nederland gezegend heeft, is geen garantie dat dat ook gebeurt in 2026.

De laatste 50 jaar is God met geweld verwijderd uit de Nederlandse samenleving, 'mijn generatie' is daarvoor verantwoordelijk, niet alleen onze voorouders.

Psalm 106:6 (Het Boek)

We zijn U ongehoorzaam geweest, net als onze voorouders. We hebben ons niets van U aangetrokken.

Tekst: Psalm 106:6

www.gebedvoornederland.nl

Donderdag 5 februari 2026

Vastigheid

Psalm 119:89

Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel.

Tekst: Psalm 119:89

www.gebedvoornederland.nl

Vrijdag 6 februari 2026

Gebed van 2026

Vader,

Wek de geest van de politiek en religieus leiders en van het volk van Nederland op zoals U dat deed in het verleden. Opwekking door Uw Geest, niet alleen in 'politiek Den Haag', maar in elke Nederlandse gemeente.

Amen.

Haggai 1:14a (HSV)

14 En de HEERE wekte de geest op van Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk.

Tekst: Haggai 1:14

www.gebedvoornederland.nl

9 februari – 13 februari 2026

Bid HIJ werkt

Bid, HIJ werkt

Het kernthema van deze week is: **Bid, HIJ werkt!**

‘Ora et labora’, bid en werk. Veel gelovigen kennen deze uitspraak; deze uitspraak komt niet letterlijk voor in de Bijbel. Wél een andere, zie de tekst van vandaag.

Laten wij bidden voor Nederland in het vertrouwen dat God zal reageren!

Tekst: Filippenzen 2:13

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 8 februari 2026

Maandag 9 februari 2026

Want zie hij bidt

Saulus bidt en De Almachtige reageert door Ananias naar Saulus toe te sturen.

Ik denk niet dat Saulus dit verwachtte, ik weet bijna zeker dat Ananias dit ook niet had verwacht.

Maar gebedsvervolg is wél dat God reageert.

- Dank God dat Hij niet het slechte voorheeft met Nederland.
- Vraag God of Hij met barmhartigheid Nederland terugbrengt naar Hem.
- Nu al, in 2026.

Amen

Tekst: Handelingen 9:11

www.gebedvoornederland.nl

Dinsdag 10 februari 2026

Thuis en uit

Van Petrus is een verhaal bekend dat hij op het dak van het huis klom om te bidden (Handelingen 10:9). Thuis dus.

En er is een gebeurtenis beschreven dat hij samen met Johannes naar de tempel gaat om te bidden (Handelingen 3:1). Uit dus.

Je kunt elk moment van de dag thuis bidden. Doen!

Je kunt elk moment van de dag buiten bidden. Ook voor Nederland.

Maar als je een keer samen wil bidden, dan is een afspraak wel makkelijk: 11:55 uur bij het gebedspoint in jouw buurt of werkomgeving.

Tekst: Handelingen 3:1; 10:9

www.gebedvoornederland.nl

Woensdag 11 februari 2026

Oranje onder

Dat is een vreemde titel: 'oranje onder'.

Gisteren werden de namen bekend van de nieuwe regeringsploeg. Allemaal namen.

En 'oranje' is ook een naam voor een bepaalde kleur. Wat zijn er veel namen als je het zo bekijkt: Nederland, huisarts, uil, . . .

'Naam boven alle naam': Jezus!

En in die Naam bidden wij.

Tekst: Filippenzen 2:9

www.gebedvoornederland.nl

Donderdag 12 februari 2026

... wekte op

Kerntekst (1)

In augustus 2025 las ik de tekst uit Haggai 1:14 en ik kan zeggen dat deze tekst mij daarna niet meer heeft losgelaten.

Ik weet dat deze tekst 100% van toepassing is op wat er toen gebeurde; ik haal de tekst zeker niet weg uit Jeruzalem en weg van de bouw van de toenmalige tempel.

De God van toen is de God van nu. Almachtig, soeverein, barmhartig, genadig, rijk aan goedertierenheid.

En daarom bid ik met alle vrijmoedigheid of de God van 'toen en nu' herhaalt wat er toen gebeurde in Israël, nu in Nederland.

Vader,

Wek de geest op van Nederlandse politiek en religieus leiders én wek de geest van ons volk op en breng ons terug naar U.

In de Naam van Hem die U geplaatst heeft hoog boven ons 'Oranje boven-land'.

Amen

Tekst: Haggai 1:14

www.gebedvoornederland.nl

Vrijdag 13 februari 2026

Opzij, opzij, opzij,

...wij hebben ongelofelijk haast (Herman van Veen)

Wat een verschil met wat Paulus schrijft. . . w a n d e l e n in wat God gewerkt heeft.

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen (Herziene Statenvertaling).

Want God heeft ons gemaakt. En Hij heeft ook Zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor Hem de goede dingen doen die Hij van tevoren al voor ons had bedacht (Basisbijbel).

Tekst: Efeze 2:10

www.gebedvoornederland.nl

16 februari – 20 februari 2026

Tranparantiek

Het kernthema van deze week is: **Transparantiek**.

Twee woorden in één: transparant: open, doorzichtig, helder; antiek: van vroeger, waardevol.

Het gebed voor Nederland deze week spitst zich toe op twee aspecten:

1. De nieuwe regering die gevormd wordt, regeert op een transparante wijze.
2. De 'antieke' start van Nederland laat zien dat God een belangrijke rol speelde toen; het gebed is: in 2026 weer.

**Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.**

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 15 februari 2026

Maandag 16 februari 2026

444

444 jaar geleden 'ontstond' Nederland in 1581.

Het bord in de Abdijkerk in Loosduinen (Den Haag) vermeldt dat daar toen Jacobus Meursius predikant was. In veel andere kerken in Nederland hangen vergelijkbare borden waarop de namen van de predikanten vermeld staan.

Voor ons zijn de gebeden van toen niet bekend; voor God wel, nog steeds.

Laten we bidden dat God, de gebeden van onze voorouders toen, ook nu gedenkt.

Tekst: Job 12:23n

www.gebedvoornederland.nl

Dinsdag 17 februari 2026

Mondhygiëne

Deze week vinden de gesprekken plaats tussen de beoogd minister-president en de beoogde bewindslieden.

‘Politiek spel’ heeft een ondertoon van: zeggen en doen zijn twee.

Het gebed van David kan een krachtige voorbede zijn voor alle regeringsleiders:

... let the words of ‘their’ mouth...

*Laten de woorden van mijn mond U behagen,
de overpeinzingen van mijn hart U bekoren,
HEER, mijn rots, mijn bevrijder.*

Tekst: Psalm 19:15

www.gebedvoornederland.nl

Woensdag 18 februari 2026

Antiquitijdsgeest

Dan dat ick Godt den Heere,
Der hoochster Majesteyt,
Heb moeten obedieren,
In der gherechticheyt.

Het laatste woord van het Wilhelmus is: gerechtigheid.

Dat is ook één van de kernwoorden uit de Bijbel.

Vader,

We bidden dat in 2026 in stad (gemeenteraadsverkiezing) en land (regeringsvorming)
gerechtigheid hoog in het vaandel komt te staan.

Uw gerechtigheid, Uw wil geschiede in Nederland.

Amen.

Tekst: Matteüs 6:10

www.gebedvoornederland.nl

Donderdag 19 februari 2026

Kerntekst 2

Een tweede tekst die mij raakt staat in Psalm 80.

HEERE, God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.

Ja, ik weet dat deze tekst primair van toepassing is op Israël.

Het raakt ook het verlangen dat ik heb voor Nederland: terug naar Hem Die Nederland heeft geschapen.

Daarom leen ik dit gebed van Asaf; bevestigend voor Israël, vragend voor Nederland.

Tekst: Psalm 80:4, 8, 20

www.gebedvoornederland.nl

Vrijdag 20 februari 2026

2026

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: doe mee!
- 5000 gebedspoints te realiseren: maak er een in jouw wijk!
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober om 11:55 uur in jouw eigen wijk: zet het in je (kerkelijke/gemeente) agenda!

Tekst: Kolossenzen 3:17

www.gebedvoornederland.nl

23 februari – 27 februari 2026

Hoop

Het kernthema van deze week is: **Hoop**

Een land geboren uit gebed

In deze compacte brochure (zie de link hieronderbeschrijft de auteur duidelijk hoe er bij het ontstaan van Nederland gebeden is.

Deze week staat de brochure centraal.

De Redder van toen is Dezelfde Redder vandaag. En morgen.

<https://eenvrijenatie.nl/BrochureLandgeboren.pdf>

Psalm 102:28

Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen.

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 21 februari 2026

Maandag 23 februari 2026

23 februari 1574

Op 23 februari 1574 verliet de vijand definitief de stad Middelburg. De bezetting rond Leiden was nog volop aanwezig.

Deze vermelding hierboven betreft geen geschiedenisles. Het benadrukt het volgende:

Op dezelfde dag, 23 februari 1574, liet het Stadsbestuur van het bezette Leiden een oproep uitgaan voor een dankdienst om God te danken voor de bevrijding van Middelburg.

Via deze website worden gelovigen in de God van de Bijbel opgeroepen om op:

3 oktober 2026 (Leidens ontzet) een gebedsmoment te houden in de eigen woonwijk.

- Danken voor de vele jaren van vrijheid door de eeuwen heen
- Gebed voor Nederland.

Zegt het voort (gebruik onderstaande knoppen)

Zet het in de agenda's

Tekst: 2 Thessalonicenzen 3:16

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Dinsdag 24 februari 2026

7000 x Elia

“Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, Heere, de ware God bent en dat U hun hart tot inkeer gebracht heeft.”

Dit gebed van Elia op de Karmel, was het gebed van een eenling en Elia bad met als doel dat het volk God erkende als de ware God.

Doe mee en word nu al één van de 7000 bidders voor Nederland op 3 oktober 2026.

Opdat Nederland gaat erkennen dat er Eén God is.

Tekst: 1 Koningen 18:37

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Woensdag 25 februari 2026

Gebed

7000

Word één van de 7000 bidders voor Nederland!

Het getal 7000 komt uit de geschiedenis van Elia ná de Karmel. God zegt dat 7000 mensen in het land hun knieën niet voor de afgoden, de machten uit de duisternis, de Baäl, hebben gebogen. Ik geloof dat dit ook betekent dat deze 7000 hun knieën wél gebogen hebben voor de God van Israël.

Het dagstukje van 24 februari benadrukt een tekst uit 1 Koningen 18, een beschrijving van de geschiedenis óp de Karmel. In vers 37 vraagt Elia of God hem wil antwoorden **ZODAT** dit volk weet dat U, Heere, de ware God bent en dat U hun hart tot inkeer hebt gebracht.

Goed voorbeeld doet goed volgen, toch . . . ?

‘De Baäl niet kussen’ (1 Koningen 19:18) lees ik als ‘geen deelhebben aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze’ (Efeze 5: vanaf vers 8).

Word of blijf jij nu één van de 7000 bidders voor Nederland en vraag jij of God jouw gebed beantwoordt **ZODAT** Nederland gaat erkennen dat er maar Eén God is.

Vader,

Nederland, ontstaan van achter de Waterlinie; is eeuwenlang gezegend door U.

Ons en Uw Nederland zet U als Schepper aan de kant, ook nu in 2026.

Ik blijf bidden:

- *Net zoals op de Karmel, stort Uw vuur uit de hemel; Geestelijk vuur!*
- *Net als ten tijde van Haggai, wek de geest van leiders en volk op!*

Zodat Nederland gaat erkennen dat U de Enige, ware God bent.

Vader, geef mij de geest van onderscheiding om te weten wat niet van U is.

Ik vraag dit in de Naam van Jezus Christus, Uw geliefde Zoon.

Amen.

Tekst: Haggai 1:14

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Donderdag 26 februari 2026

De Grote hoop

Velen zijn hoopvol gestemd nu de nieuwe minderheidsregering is aangetreden in Nederland.

Dat mag!

Paulus is ook hoopvol. Hij schrijft in zijn aanhef van de eerste brief aan Timotheüs:

... en van Jezus Christus die onze zekerheid is (Basisbijbel)

... en van de Heere Jezus Christus, onze hoop (HSV).

Toch wel opvallend:

- In het Oude Testament is hoop vaak te vinden in woorden zoals: mesthoop, puinhoop, wanhoop.
- In de Evangelieën komt het woord hoop heel weinig voor.
- Paulus gebruikt het en verwijst daarmee naar een vastheid die er is in Christus.

‘Hoop voor Nederland’: Weet bij Wie je het zoeken moet!

Tekst: 1 Timotheüs 1:1

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Vrijdag 27 februari 2026

Leer ons bidden

De zwaarste lasten kunnen leiden tot de helderste visioenen.

Het kan overweldigend zijn als we het niveau van kwaad in de wereld zien, maar we kunnen ofwel hopeloos onze handen in de lucht gooien of naar God rennen en Hem toestaan onze lasten om te zetten in krachtige gebeden. Dr. Erez Soref

Hij (Bileam) antwoordde en zei: Zou ik dat wat de HEERE mij in de mond legt, niet nauwlettend uitspreken?

Tekst: Numeri 23:12

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

2 maart – 6 maart 2026

We gaan verzamelen

UPDATE

Onder de knop 'downloads' (bovenaan de homepage) zijn drie documenten aangevuld met beperkte, nieuwe informatie: 7000; DOEL; GEBEDEN.

Het kernthema van deze week is: **We gaan verzamelen!**

Het thema van deze week is bedacht in september 2025 om deze week de aandacht te richten op het 'gaan verzamelen van stemmen' voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. De stempas viel van de week bij mij in de bus, dus de voorbereidingen worden duidelijker zichtbaar.

Maar de dagstukjes van deze week gaan over een ander soort verzamelen; bij nader inzicht een aanpassing van de geplande inhoud.

Centraal staat een van de kernteksten:

Lucas 11 vers 23

Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen.

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 28 februari 2026

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je (kerkelijke/gemeente) agenda!**

Maandag 2 maart 2026

Met

Twee mannen praten met elkaar. De een is een hartstochtelijk voetballer, de andere een fervent handballer. Dat kan een felle nietes-welles-discussie worden.

Het kan ook een goed gesprek worden over bijvoorbeeld de waardevolle kenmerken van sport.

Een evangelische en een reformatorische gelovige staan bij een gebedspoint . . .

- Spreek niet over de verschillen maar over Hem Die jou bindt aan de ander.
- Acht de ander hoger dan jezelf.
- Respecteer elkaars gebedsstijl en pas eventueel iets aan.
- Maar bovenal: Erken dat Christus ons Hoofd is.

Verzamel MET Jezus! Mooi toch...? Niet in plaats van, of voor, of naast. Wij mogen met Hem verzamelen.

Tekst: Lukas 11:23

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Dinsdag 3 maart 2026

KERNTEKST

Vader, zoals toen voor Juda en Jeruzalem, nu voor Nederland. . .

Haggai 1 vers 14

En de HEERE wekte de geest op van Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk.

Amen.

Tekst: Haggai 1:14

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Woensdag 4 maart 2026

Afbraak

De dagtekst van vandaag vermeldt het slopen van de afgodsplaatsen ten tijde van Hizkia.

‘... vertrokken alle Israëlieten die daar waren, naar de steden van Juda’.

Werk aan de winkel in je eigen stad, is misschien de ondertoon die Hizkia liet doorschemeren.

Iets om over na te denken.

Afbraak van ‘elke hoogte’ die zich tegen de kennis van God verheft, in jouw eigen stad en wijk; geestelijke strijd en geestelijke wapens (2 Korinte 10:4-5).

Door gebed.

Tekst: 2 Kronieken 31:1

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Donderdag 5 maart 2026

Verzoek

God geeft zoveel. Genadegaven, bedieningen, leven.

En Hij zoekt, ja het verlorene, het 100e schaap.

Maar Hij zoekt meer . . .

Hij zoekt echt naar mensen die in de bres willen staan voor hun land.

Het land Israël toen tijdens Ezechiëls leven; of dat ook nu geldt voor Nederland . . . ?

Ik geloof van wel: God houdt van alle volken.

Tekst: Ezechiël 22:30

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Vrijdag 6 maart 2026

Maar u hebt niet gewild

Jezus wilde ook verzamelen, bijeenbrengen maar de inwoners van Jeruzalem wilden niet (Lukas 13:34).

Dat geldt nu in 2026 ook voor het overgrote deel van de inwoners van Nederland.

Vader,

U kunt ver boven alles wat wij bidden of denken doen;

Brengt U alstUblieft ons land terug naar U, dan zullen wij bekeerd zijn.

Amen

Tekst: Efeze 3:20

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

9 maart – 13 maart 2026

Stemmingmakerij

Het kernthema van deze week is: **Stemmingmakerij**

Het lijkt wel of het aantal tegengestelde belangen die in een wijk of stad spelen, toenemen.

Een gevolg is dat, om al deze stemmingen in goede banen te leiden, er veel gevraagd wordt van hen die in de gemeenteraad zullen plaatsnemen. Dat geldt ook voor het College van B&W.

De opdracht in Zacharia 8:16 is duidelijk:

- Dit zijn de dingen die u doen moet: spreek de waarheid tegen elkaar, oordeel naar waarheid in uw poorten met een oordeel dat de vrede dient (HSV).
- Dit is wat ú moet doen: spreek de waarheid tegen elkaar, laat het bij de rechtspraak eerlijk toegaan en zoek daarbij het beste voor elkaar (Het Boek).

Bid dat in jouw wijk en stad de stemming van 'vrede' gaat overheersen: van gemeenteraadsvergadering tot winkelcentrum.

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 7 maart 2026

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Maandag 9 maart 2026

Vrede

Honderden keren staat het woord *vrede* in de Bijbel.

In Jeremia 29:7 komt het woord *vrede* zelfs drie keer voor in één tekst (HSV).

Laten we deze tekst, gesproken door Jeremia tegen de Joden in ballingschap in Babel, maar lenen: Bid voor de *vrede* in jouw stad of wijk.

Shalom!

Tekst: Jeremia 29:7

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Dinsdag 10 maart 2026

Groot volk der Nederlanden

Ik hou van Den Haag, van de Alblasserwaard, van Tholen. Van de rivieren, de zee, de eilanden.

Denkend aan Holland moet ik dankend denken aan God die ons land zo genadig was . . .

Romeinse tijd, Spaanse tijd, Franse tijd, Duitse tijd: God bewaarde Nederland.

- Dank U Vader, voor Uw bescherming door de eeuwen heen.
- Wij bidden dat U de gevaren die Nederland nu van binnenuit bedreigen, wegneemt.

U bent het Die landen groot maakt.

Tekst: Job 12:23

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Woensdag 11 maart 2026

Erbarmhartigheid

Zomaar een regel uit Het Wilhelmus:

*Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.*

Nederland behoort aan God.

Nederland verarmt op dit moment.

Maar de Eigenaar van dit land is genadig en barmhartig; er staan zoveel teksten in de Bijbel die dit beschrijven, zoveel . . .

Tekst: Nehemia 9:31

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je (kerkelijke/gemeente) agenda!**

Donderdag 12 maart 2026

In je eentje samenstemmen

Volgende week bij de verkiezingen van de Gemeenteraad worden individuele keuzes *rood op wit* gemaakt.

Samenstemmen is het in overeenstemming brengen; het harmonieus samengaan.

Bid vandaag 'samengestemd' met anderen om 11:55 uur voor vrede in jouw wijk en stad en gebruik eventueel deze twee teksten als voorbeeld en inhoud:

- Laat vrede in uw vesting zijn (Psalm 122).
- Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze (2 Thessalonicenzen).

Tekst: 2 Thessalonicenzen 3:16

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je (kerkelijke/gemeente) agenda!**

Vrijdag 13 maart 2026

Omhelzingskus

Het is maar een klein stukje uit Psalm 85, maar het kan een krachtig, terugkerend gebed ook voor Nederland zijn.

Vader,

Laat in ons land, onze stad, onze wijk: *rechtvaardigheid en vrede elkaar omhelzen* (Basisbijbel).

Amen

Tekst: Psalm 85:11

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

16 maart – 20 maart 2026

Gemeenteraadsverkiezingen

Als het hoofdthema van deze website is: Gebed voor Nederland, in het bijzonder voor de overheid, dan is het niet zo vreemd dat deze week de aandacht gericht is op de Gemeenteraadsverkiezingen.

Wat Daniël bad met betrekking tot Jeruzalem, dat kunnen wij net zo goed bidden voor de gemiddelde, misschien wel elke, plaats en stad in Nederland

Daniël 9:13b Maar zelfs toen nog weigerden wij ons te bekeren en zo de Here van gedachten te laten veranderen. Zijn waarheid vonden wij niet belangrijk.

(Het Boek).

Deze week bidden we in de bekende driedeling:

1. Voorbereiding: maandag en dinsdag
2. Uitvoering: woensdag
3. Nazorg: komende maanden.

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 15 maart 2026

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Maandag 16 maart 2026

Verlicht vakjesvuller

Vorbereiding 1

Woensdag mag je stemmen. Keuzes maken is denkwerk. Zeker als de landelijk bekende partijen minder betrokkenheid tonen op jouw gemeente dan de lokale partijen hebben, dan is denkwerk nodig.

Waar baseer je je denkwerk op? Welk licht valt er op het door jou in te vullen vakje?

Tekst: Psalm 119:105

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Dinsdag 17 maart 2026

Commitmentaal

Vorbereiding 2

Volhardend blijven bidden voor jouw stad of wijk. Geen strijd tegen vlees en bloed.

Deze twee gedachten vormen de inhoud van het bovenstaande woord 'commitmentaal'.

- Commitment = je verbinden aan iets of iemand
- Mentaal = geestelijk.

Je kiest voor een partij door een hokje voor een naam in te kleuren. Overweeg of je niet alleen het hokje inkleurt, maar of je ook volhardend wil gaan bidden voor deze persoon. Eens in de week om bijvoorbeeld vijf voor twaalf.

Jouw specifieke gebedspointpunt: Bid voor hen die hooggeplaatst zijn.

Tekst: 1 Timotheüs 2:1-2

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je (kerkelijke/gemeente) agenda!**

Woensdag 18 maart 2026

Stemverheffing: Dank de Hooggeplaatste

Psalmen 93 (HSV)

1 De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; 2 vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid. 3 De rivieren verheffen, HEERE, de rivieren verheffen hun stem, de rivieren verheffen hun gebruis. 4 De HEERE in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. 5 Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar; de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE, tot in lengte van dagen.

Psalmen 93 (Het Boek)

1 De Here is de grote Koning, Hij is bekleed met koninklijke waardigheid. Zijn gordel is kracht. De wereld kan niet wankelen als God haar beschermt. 2 Al van eeuwigheid af regeert U op uw troon, deze staat vast gefundeerd. 3 Here, het water bruist, het laat zijn stem horen en zingt bruisend tot uw eer. 4 En boven het daverende geluid van al dat water, van al die zeeën, is de grootheid van de Here zichtbaar. 5 Alles wat U zegt, is waar. Wij kunnen U vertrouwen. Alles aan U is heilig als een waardevol sieraad. Dat blijft zo tot in eeuwigheid, Here.

Tekst: Psalm 93

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je (kerkelijke/gemeente) agenda!**

Donderdag 19 maart 2026

Mijn schild en de betrouwen

Gebed voor Nederland. Gebed voor jouw stad. Gebed voor jouw wijk.

In ruim vier maanden stemden we voor de Nederlandse regering en de Gemeenteraad. We hebben ze weer gekozen en ze kunnen dus weer aan de slag.

De Heer regeert zijn de eerste woorden van Psalm 93. En wat die Regering o.a. inhoudt, staat bijvoorbeeld in Psalm 96:10 (Het Boek):

Zeg tegen de volken: "De Here is de grote Koning. De wereld is stevig gefundeerd. God zal een rechtvaardig oordeel over de volken uitspreken.

Bid dat God de leiders in: de Regering, de Tweede Kamer, Het College van B&W en de Gemeenteraad aanspreekt op hun verantwoordelijkheid onder Zijn gezag.

Tekst: Psalm 96:10

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Vrijdag 20 maart 2026

De Heer regeert

Een krachtige tekst die hetzelfde zegt met andere woorden, is:

... Wat onder heel de hemel is, is van Mij (Job 41:2b, HSV).

Dus ook ons land, mijn stad, jouw wijk: eigendom van God.

Dank God en vraag of Hij:

- Zijn eigendom bewaart
- leiders en volk in Nederland wakker schudt.

Tekst: Haggai 1:14

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

23 maart – 27 maart 2026

Half september 2025 stelde ik een lijst op met thema's per week. Nu, na een half jaar, staat het thema *Door de polder naar de dijk* centraal.

De verkiezingen zijn voorbij. Een kabinet is gevormd en nu gaan ook in de gemeenten de formatiebesprekingen van start.

Zie een polder als het midden tussen de landsregering enerzijds en een gemeenteraad anderzijds. Of denk aan het begrip 'polderen', het samen komen tot een goed vervolg.

'*Door de polder*': op de een of andere manier zal overeenstemming moeten komen om Nederland en de gemeenten verder vooruit te helpen; er zijn veel uitdagingen.

'*Naar de dijk*' richt de aandacht op de bescherming van ons land en onze polders. Dijken zijn onmisbaar in Nederland. Je zou het kunnen vergelijken met een muur rond een oude stad.

Doe mee en vorm met anderen **een dijk van gebed** rond ons land en jouw woonplaats.

Even de discussies op de achtergrond, even geen 'gepolder', maar een volhardend en eenstemmig gebed:

Vader,

- Dank U dat U Nederland gevormd, geschapen hebt.
- Bewaar Nederland; we belijden dat onze inwoners ver van U zijn weggegaan.
- Wek de geest op van de politiek en religieus leiders en het volk zoals ook beschreven in Haggai 1:14 en zoals in het begin van Nederland rond 1550.
- Breng ons volk terug tot U.

Wij vragen dit in de krachtvolle Naam van Uw geliefde Zoon: Jezus.

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 20 maart 2026

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Maandag 23 maart 2026

Gezocht

Ezechiël 22:30

Ik heb bij hen gezocht naar iemand die zou proberen om het land te redden. Iemand die bij het volk voor Mij op zou komen. Iemand die de gaten en scheuren die waren ontstaan in de muur [van mijn bescherming] zou dichtmaken. Want anders zou het land verwoest worden. Maar ik heb niemand gevonden (Basisbijbel).

Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat ik het niet te gronde hoefde te richten, maar ik vond niemand (HSV).

Ik heb tevergeefs gezocht naar iemand die de muur van rechtvaardigheid weer zou kunnen opbouwen, iemand die op de bres zou kunnen staan om u te beschermen tegen mijn vernietigend oordeel. Maar ik heb niemand gevonden (Het Boek).

God zegt tegen Ezechiël dat Hij gezocht heeft. Voor Israël.

Ook Nederland verloochent God en Zijn Woord, sterker nog: Nederland gaat tegen Gods Woord in; Nederland is niet beter dan Israël.

God geeft (evangelisten, herders, leraars); God vraagt (Kom tot Mij); God gebiedt (Heb je naaste lief).

En God zoekt . . .

Lees ook Ezechiël 13: 4,5 en beschouw hier Israël als voorbeeld voor Nederland.

Tekst: Ezechiël 13:4,5

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**

- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Dinsdag 24 maart 2026

Wie van de vier

Veel Bijbeluitleggers plaatsen Job als een tijdgenoot van Abraham; als dat zo is, dan kende hij het volk Israël niet.

In de tekst van vandaag spreekt Job over 'volken': meervoud dus.

Hij, de Almachtige, kan de loop van een volk, van meerdere volken beïnvloeden.

Welke van de onderstaande vier (ontleend aan de Herziene Statenvertaling) neem je mee in je gebed voor Nederland?

- Maakt volken groot
- Doet volken ondergaan
- Spreidt volken uit
- Leidt volken

Tekst: Job 12:23

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je (kerkelijke/gemeente) agenda!**

Woensdag 25 maart 2026

Bressenier

Een bressenier is iemand die in een bres (gat in een verdedigingsmuur) staat om de achter hem of haar liggende stad te verdedigen tegen de vijand die voor de muur staat (eigen definitie voor een niet bekend woord, d.d. 24032026).

Er zijn veel bressen geslagen in de Nederlandse muur van: recht, eerlijkheid, goed bestuur, zorg voor de minderbedeelden, vereren van God; deze rij kan aangevuld worden.

Wil jij in de bres staan om Nederland te verdedigen tegen verder verval?

En. . . als De Almachtige nu Zelf de vijand is (zie de tekst van afgelopen maandag)? Zou je het dan ook: willen, durven, overwegen, doen, ...?

In de bres te staan om De Almachtige te vragen om Nederland te sparen, ondanks dat Hij alle recht heeft Nederland te oordelen gezien de wetteloosheid en Goddeloosheid.

God zoekt 'bresseniers'!

Ook voor Nederland, is mijn overtuiging

Vader,

Nederland kan best wel zonder U, dat denken velen in dit land.

Nederland staat wijd open voor andere goden.

Bijbelse duidelijkheid geeft aan dat U dit gaat rechtzetten.

Almachtige God,

Met de woorden van Habakuk bid ik nu voor Nederland:

Denk in toorn aan ontferming.

Tekst: Habakuk 3:2c

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Donderdag 26 maart 2026

Ontzag

Hij riep luid: "Heb ontzag voor God en eer Hem! Want het moment is gekomen dat Hij gaat rechtspreken! Aanbid Hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen heeft gemaakt!" (Basisbijbel).

Dit is een van de ongeveer twintig teksten uit Openbaring waarin de nadruk wordt gelegd om God en Het Lam de eer te geven.

- Erken Wie God is.
- Erken wie wij in Nederland zijn en wat wij doen.
- Erken dat Nederland steeds meer 'van God loskomt'.

Vader,

Ik vraag U met ontzag, ontzie* ons land.

* spaar

Tekst: Openbaring 14:7

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je (kerkelijke/gemeente) agenda!**

Vrijdag 27 maart 2026

Eenzevenduizendste

Er zijn al veel gelovigen in Jezus Christus die al jaren bidden voor het behoud en de verandering van Nederland.

Er komen jaarlijks 'nieuwe' bidders bij.

Deze website 'Gebed voor Nederland' benadrukt het verlangen om in Nederland volhardend en eensgezind te bidden voor het behoud van Nederland; het is mijn overtuiging dat God Zelf Nederland rond 1550 geschapen heeft als land en volk.

Het getal 7000 is niet gekozen om een maximumaantal bidders af te bakenen; zeer zeker niet! Het getal van 7000 is ontleend aan de geschiedenis van Elia, beschreven in 1 Koningen 19; 7000 personen die, ondanks de heersende duisternis toen, niet meededen aan de duistere praktijken.

Overweeg of jij die dit leest, één van de 7000 blijft of wordt: toegewijd, volhardend en eensgezind in gebed voor Nederland.

Meld je aan!

Niet bij deze website, niet via e-mail; het wordt geen organisatie, vereniging, samenwerkingsverband of besloten Whatsappgroep: niets van dit alles.

God zoekt voorbidders. Veel van onze voorouders waren dat ook rond 1550 toen Nederland geschapen werd.

--- Versterk, heroverweeg, overweeg --- jouw (eventuele) gebedsdienst nu in 2026 voor Nederland.

Breng het bij jouw en onze Vader; de echte Vader van ons vaderland. **Meld je aan** bij Hem in jouw persoonlijk gebed:

Vader,

U zoekt voorbidders.

--- (gedachtestreepjes)

Hier ben ik.

Tekst: Psalm 18:30; 1 Timoteüs 2:1,2

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- *7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!***
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Er wordt overwogen om vanaf volgende week elke woensdag een gebedsmoment te omschrijven dat de aandacht richt op een specifiek gebedspunt gekoppeld aan 7000 bidders voor Nederland.

30 maart – 3 april 2026

Er zal eens

Half september 2025 stelde ik een lijst op met thema's per week. Nu, na een half jaar, staat het laatste van de toen geplande thema's centraal.

Er was eens . . . een bekend begin.

Er zal eens . . . een bekend Bijbels begin-sel.

Deze week staan vijf Bijbelteksten op de voorgrond die te maken hebben met 'er zal eens' en met de volken, waaronder ook Nederland.

Wat is het HEERlijk dat de Bijbel spreekt van: Er zal eens, en niet van: Er zal misschien, hopelijk eens.

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 29 maart 2026

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Maandag 30 maart 2026

Niet doen!

Een van de kernteksten op deze website is Haggai 1 vers 14.

De geschiedenis van Jona maakt dit ook duidelijk: het hart van het volk opwekken, daar begon het in Ninevé mee (Jona 3:5).

En toen volgde de toenmalige regering!

Zoek vandaag jouw gebedspoint op; jouw plaats waar jij je even apart zet om God te vragen de geschiedenis van toen in Ninevé te herhalen; nu in Nederland.

Vader,

U, die gisteren en vandaag en morgen Dezelfde bent,

Barmhartige Vader,

Vuur ons aan, wek ons op om terug te keren naar U en help ons Uw waarden en normen weer in acht te nemen.

Breng ons Nederlandse volk terug (Psalm 80:20) en verlos ons van de boze.

In Jezus' Naam, Amen

Tekst: Jona 3:10 . . . en Hij deed het niet (en God spaarde zo Ninevé).

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Dinsdag 31 maart 2026

Gezellige toekomst

Vader,

Als wij U nu al vragen om ons en ons volk te veranderen zodat wij gaan leven volgens Uw maatstaven, dan zij wij blij dat we zo iets ook lezen in de Bijbel:

Dan zullen wij Zijn paden bewandelen.

- Bewaar ons volk.
- Verander ons volk.

U, Die volken leidt:

- Leid ons volk.

Amen

Tekst: Jesaja 2:3

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

7000 - - - Woensdag 1 april 2026

De gebogen zoen

Het lijkt wel een titel van een boek: De gebogen zoen. Het is ontleend aan de dagtekst van vandaag:

1 Koningen 19:18

Maar ik zal er in Israël zeventuizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft (HSV).

Ook in deze tekst is het woord 'zal' aanwezig; God Zelf leidt (toen) zeventuizend mensen in Israël om zich niet te verzoenen met de afgodische wereld.

In Nederland is geen beeld van Baäl zichtbaar; de duisternis is meer zichtbaar in ideologieën die tegen God en Zijn waarden en normen ingaan.

- Het getal 7000 op deze website is geen doel op zich, maar het vormt de koppeling naar dát wat God toen deed en het verlangen om dat nu in 2026 in Nederland ook te doen: inwoners van Nederland apart zetten om Zijn Naam te heiligen.
- 7000 gelovigen in Jezus Christus die weten dat onze strijd niet tegen 'vlees en bloed' is, maar tegen duistere machten (Efeze 6) die Nederland willen losmaken van God.
- 7000 of meer gelovigen die volhardend blijven of gaan bidden tot God Die Nederland kan veranderen.

Tekst: 1 Koningen 19:18

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is:

Gelovigen in Jezus Christus:

Bid thuis mee voor het behoud en de verandering van Nederland. Wees je bewust dat er al velen bidden voor Nederland; wees je bewust dat God voorbidders zoekt.

Overweeg om volhardend te blijven of te gaan bidden voor ons land dat God rond 1550 heeft geschapen en jaren, eeuwen, gezegend heeft.

Vanaf vandaag is het de bedoeling om elke woensdag specifiek de aandacht te richten op jouw individuele gebed voor Nederland; thuis, zoals Petrus ook bad op het dak (Handelingen 10:9).

Volhardend, **eensgezind**, wetend dat je dit niet alleen doet.

Donderdag 2 april 2026

Zullen gezegend worden

En in uw (Abraham) Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.

Bid in Jezus' Naam voor het Nederlandse volk.

Tekst: Genesis 22:18

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Vrijdag 3 april 2026

Hem alle eer!

De volken zullen U, o God, loven; de volken zullen U loven, zij allen.

Tekst: Psalm 67

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

6 april – 10 april 2026

Kracht!

Jezus, en ook Zijn discipelen, wierpen demonen uit: bevrijding van duistere machten door een kracht die niet tegen te houden was.

Opstandingskracht: niet alleen de demonen waren krachteloos, ook de kracht en macht van de dood is overwonnen.

En *díe* kracht heeft niet aan kracht ingeboet!

Daarom hoeven we niet bang te zijn dat er kracht te kort zal zijn.

En er is meer. . .

Niet door kracht en niet door geweld maar door Mijn Geest, zegt de Heere van de legermachten.

Tekst: Zacharia 5:6

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 6 april 2026

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Maandag 6 april 2026

Kerntekst 1

Haggai 1:14

En de Here van de hemelse legers gaf Zerubbabel, Jozua en de weinige mensen die nog in het land waren, het verlangen in het hart om zijn tempel te herbouwen (Het Boek).

En de HEERE wekte de geest op van Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk (Herziene Statenvertaling)

Tekst: Haggai 1:14

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Dinsdag 7 april 2026

Kerntekst 2

Psalm 80 vers 20

HEERE, God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden (HSV).

Here, God van de hemelse legers, maak ons volk weer tot een eenheid. Laat uw licht over ons schijnen, dan zullen wij bevrijd worden (Het Boek).

Tekst Psalm 80:20

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

7000 - - - Woensdag 8 april 2026

Kerntekst 3

1 Koningen 19 vers 18

En Ik heb ervoor gezorgd dat er in Israël nog 7000 mensen over zijn die hun knieën niet voor Baäl hebben gebogen en zijn beeld niet hebben gekust (Basisbijbel).

Maar Ik zal er in Israël zeventuizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft (HSV).

Tekst: 1 Koningen 19:18

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is:

Gelovigen in Jezus Christus:

Bid thuis mee voor het behoud en de verandering van Nederland. Wees je bewust dat er al velen bidden voor Nederland; wees je bewust dat God voorbidders zoekt.

Overweeg om volhardend te blijven of te gaan bidden voor ons land dat God rond 1550 heeft geschapen en jaren, eeuwen, gezegend heeft.

Donderdag 9 april 2026

Kerntekst 4: Eensgezind

Lucas 11 vers 23

Iedereen die niet vóór Mij is, is tégen Mij. En iedereen die niet samen met Mij [de mensen] bij elkaar verzamelt [voor mijn Koninkrijk], die jaagt [ze] uit elkaar (Basisbijbel).

Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen (HSV).

Tekst: Lucas 11 vers 23

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je (kerkelijke/gemeente) agenda!**

Vrijdag 10 april 2026

Kerntekst 5

Ezechiël 22:30

Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand (HSV).

Ik heb tevergeefs gezocht naar iemand die de muur van rechtvaardigheid weer zou kunnen opbouwen, iemand die op de bres zou kunnen staan om u te beschermen tegen mijn vernietigend oordeel. Maar Ik heb niemand gevonden. (Het Boek).

Tekst: Ezechiël 22:30

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je (kerkelijke/gemeente) agenda!**

13 april - 17 april 2026

Het thema voor deze week is: Verheugen.

Vijf Bijbelteksten die de basis vormen voor de korte gebedsmomenten van deze week om vijf voor twaalf.

www.gebedvoornederland.nl

Hans, 13 april 2026

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Maandag 13 april 2026

Verheug

Dit is de dag die de Heer ons geeft. *Bijna 500 x 365 dagen voor Nederland*

Laten wij op deze dag ons verheugen en blij zijn. *Voor het vele dat God ook deze dag nog aan Nederland geeft.*

Och HEERE, breng toch heil; *Bid om bescherming van Nederland tegen de aanvallen vanuit de duisternis.*

och HEERE geef toch voorspoed *Dank dat God voorziet! Hij geeft.*

Deze dag heeft de Here gemaakt, het is goed dat wij deze dag jubelen en grote blijdschap ervaren. Here, geef ons bevrijding! Here, geef ons welvaart. (Het Boek).

Tekst: Psalm 118:24+25

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Dinsdag 14 april 2026

Internationale vreugde

Romeinen 15:10+11

En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk! En verder: Loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken! (HSV)

En ergens anders zegt Hij: "Wees blij, volken, samen met zijn volk." En nog weer ergens anders: "Volken en landen, prijs de Heer! Laten alle mensen Hem prijzen!" (Basisbijbel).

Tekst Romeinen 15:10+11

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

7000 - - - Woensdag 15 april 2026

Drieslaggebod

Wees altijd blij.

Niet omdat alles goed gaat maar omdat Jezus onze Heer is; ook in Nederland.

Bid zonder ophouden.

Wees een van de '7000' die dagelijks in gebed voor Nederland God vragen ons land genadig te zijn.

Dank God altijd.

Dank dat God bijna 500 jaar Nederland op de kaart heeft gehouden.

Tekst: 1 Thessalonicenzen 5:16-18

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is:

Gelovigen in Jezus Christus:

Bid thuis mee voor het behoud en de verandering van Nederland. Wees je bewust dat er al velen bidden voor Nederland; wees je bewust dat God voorbidders zoekt.

Overweeg om volhardend te blijven of te gaan bidden voor ons land dat God rond 1550 heeft geschapen en jaren, eeuwen, gezegend heeft.

Donderdag 16 april 2026

Ruimtelijke vreugde

Wees blij, hemel! Juich, aarde! De volken zullen zeggen: 'De Heer is Koning!' (Basisbijbel).

Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, laat men onder de heidenvolken zeggen: De HEERE regeert (HSV).

Tekst: 1 Kronieken 1:16

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Vrijdag 17 april 2026

Godelijke vreugde

De Here, uw God, is bij u. Hij is een machtige verlosser. Hij zal vol blijdschap over u zijn. Hij zal u liefhebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde (Het Boek).

Deze tekst spreekt niet over Nederland, maar over Jeruzalem.

Pleit op grond van het offer van Jezus en op de barmhartigheid van God of Hij Nederland óók op deze manier genadig wil zijn. Geen verdienste; wél genade.

Tekst: Sefanja 3:17

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je (kerkelijke/gemeente) agenda!**

20 – 27 april

Wending

Zaterdag 3 oktober 2026 om 12:55 Bid met anderen in jouw eigen wijk voor Nederland en jouw stad

Maak met gelovige wijkbewoners een zogenaamd **Gebedspoint** vlak bij jouw huis in jouw wijk en reserveer nu al in jouw agenda dat in heel Nederland gebeden wordt op zaterdag 3 oktober om 11:55 uur voor Nederland.

ANNO

Vanaf deze week staat de maandag in het teken van het ontstaan van Nederland.

7000

Op woensdag ligt het accent op bidders voor Nederland die individueel thuis en in gebedsgroepen bidden voor Nederland.

5000

Op vrijdag bidden we voor het ontstaan en het actief gebruik van de zogenaamde **Gebedspoints**.

Deze gebedspoints leiden tot een toename van wijkgebonden gebed voor de wijk, stad en land. Het wensdoel is dat op zaterdag 3 oktober 2026 op 5000 gebedspoints, verspreid over heel Nederland, een nationaal gebedsmoment voor Nederland plaatsvindt.

Overweeg om mee te doen, koop stoepkrijt en maak, met anderen, een **Gebedspoint** vlak bij jouw huis op een centrale plaats in jouw wijk.

Meer informatie over deze zogenaamde gebedspoints vind je onder Gebedspoints (menu bovenaan deze pagina).

Nederland komt steeds meer onder de invloed van de cultuur van de dood. Dit klinkt hard, maar de feiten liegen niet.

Vanmorgen las ik de tekst uit Jesaja:

Wend u tot Mij, word behouden, alle einden van de aarde. WANT Ik ben God en niemand anders (HSV).

Volken van de aarde, kom naar Mij als je gered wil worden. Want alleen Ik ben God (Basisbijbel)

Mijn schild ende betrouwen . . .

Tekst: Jesaja 45:22

Hans, 20 april 2026

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Maandag 20 april 2026

ANNO

Nederland is ontstaan. Of geschapen. Er was onderdrukking vanuit een overheerser. De zuiverheid van Gods Woord stond op het spel. In het begin waren er veel gebedsbijeenkomsten uitgeroepen door de politiek leiders van die tijd.

Bron: <https://eenvrijenatie.nl/BrochureLandgeboren.pdf>

Eeuwenlang heeft God Nederland op de kaart gehouden; gezegend. We zijn nog steeds een welvarend land.

Maar de afstand tussen God en ons land wordt steeds groter; dat is onze keuze. De Bijbel spreekt op veel plaatsen wat de gevolgen van *God verlaten* zullen zijn.

- Dank God dat Hij Nederland op de kaart heeft gezet en tot nu toe op de kaart heeft gehouden inclusief de grote zegeningen die ons land heeft gekregen.
- Spreek de Bijbeltekst van vandaag uit.
- Bid, vraag, smeed of God Nederland wil verlossen van de overheersende machten vanuit de duisternis.
- Vraag God of Hij de geest van de politiek leiders wil opwekken (Haggai 1:14: Zerubbabel was de landvoogd).

Tekst: Psalm 80:20

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je (kerkelijke/gemeente) agenda!**

Dinsdag 21 april 2026

Recht door Nederland

Licht-donker. Warm-koud.

Een schemergebied kent licht én donker; lauwheid is koud én warm.

Ook een gebedstekst uit Psalm 7 kent een tweedeling:

Laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de goddelozen (HSV),

Zegen allen die U oprecht liefhebben. U de rechtvaardige God bent de Enige die alles doorziet in elk mensenhart. U beoordeelt motieven en gedachten (Het Boek).

Bid dat er een einde komt aan de slechtheid in Nederland.

Tekst Psalm 7:10

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

7000 - - - Woensdag 22 april 2026

7000

Wees een van de '7000' die dagelijks in gebed voor Nederland God vragen ons land genadig te zijn.

Ik (Hans) denk dat er zeker nu al 7000 bidders zijn die regelmatig voor Nederland bidden, naast andere onderwerpen. Voorbede voor Nederland.

Waarom dan op woensdag aandacht voor deze '7000'? Nogmaals: het getal 7000 is hier genoemd omdat het o.a. verwijst naar De Almachtige die ten tijde van Elia 7000 mensen afzonderde. Het mogen er meer zijn!

Waarom dan die aandacht op woensdag voor een groep van 7000 in Nederland?

Weet je gesterkt door de gedachte dat er veel meer bidders zijn voor Nederland dan de personen die jij kent.

Wees gemotiveerd om te blijven bidden, als het om kan 11:55 thuis of bij een gebedspoint, maar voel je zeker vrij eerder of later of langer te bidden.

Bid met anderen eensgezind in deze korte tijd van vijf minuten voor een specifiek gebedspunt; voel je vrij om zelf verder door te bidden.

Bid vandaag voor het initiatief om zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur een nationaal gebedsmoment te realiseren in Nederland. Niet op een centrale plaats, maar in elke kerk, wijk of woonplaats in Nederland. Goed bereikbaar voor iedereen en ontmoet medegelovigen uit jouw wijk.

Bid of God religieus leiders opwekt om Gebed voor Nederland te stimuleren.

Tekst: Kies zelf een van de teksten die jou motiveren om volhardend te blijven bidden.

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is:

Gelovigen in Jezus Christus:

Bid thuis mee voor het behoud en de verandering van Nederland. Wees je bewust dat er al velen bidden voor Nederland; wees je bewust dat God voorbidders zoekt.

Overweeg om volhardend te blijven of te gaan bidden voor ons land dat God rond 1550 heeft geschapen en jaren, eeuwen, gezegend heeft.

Donderdag 23 april 2026

Eensgezind op weg naar 3 oktober

Zovele gelovigen, zoveel stromingen.

Eén Christus!

Bid dat God ervoor zal zorgen dat u een van hart en ziel Christus zult volgen (Het Boek).

Aanvaard elkaar zoals Christus ook ons aanvaard heeft (HSV).

Dan zullen jullie met elkaar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus prijzen (Basisbijbel).

En dat is een goede basis om nationaal verbonden aan God te vragen ons land te zegenen.

3 oktober 2026: Nationaal gebedsmoment in je eigen wijk om 11:55 uur.

(Zet het **alvast al vast** in je (kerkelijke) agenda).

Nu gebed voor dan gebed.

Tekst: Romeinen 15:5-7

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je (kerkelijke/gemeente) agenda!**

Vrijdag 24 april 2026

5000 - - - Wijkgebonden sloopwerk

Lees de twee dagteksten van vandaag uit 2 Kronieken.

Hizkia viert het Pascha en daarna gaan de Israëlieten weg en breken in steden en dorpen de afgodsmonumenten af.

5000 Gebedspoints in Nederland om in elke wijk te bidden tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten (Efeze 6:12).

5000 plekken in Nederland waar volhardend gebed 'de hemel gaat raken'; gebed om Nederland terug te brengen naar God; gebed om gerechtigheid in jouw wijk terug te laten komen.

Zonder gebed vaart niemand wel.

Tekst: 2 Kronieken 30:27 en 31:1

www.gebedvoornederland.nl

Stuur dit bericht door in jouw netwerk via onderstaande knoppen.

De oproep via deze website is om in 2026:

- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Maak het bekend en ontmoet andere gelovigen in Jezus Christus in jouw eigen wijk.
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk; bij jouw eigen gebedspoint. **Zet het alvast in je (kerkelijke) agenda al vast!**

27 april – 1 mei

Generatie

Zaterdag 3 oktober 2026 om 12:55 Bid met anderen in jouw eigen wijk voor Nederland en jouw stad

Maak met gelovige wijkbewoners een zogenaamd **Gebedspoint** vlak bij jouw huis in jouw wijk en reserveer nu al in jouw agenda dat in heel Nederland gebeden wordt op zaterdag 3 oktober om 11:55 uur voor Nederland.

ANNO

Vanaf deze week staat de maandag in het teken van het ontstaan en zegening van Nederland.

7000

Op woensdag ligt het accent op bidders voor Nederland die individueel thuis en in gebedsgroepen bidden voor Nederland.

5000

Op vrijdag bidden we voor het ontstaan en het actief gebruik van de zogenaamde **Gebedspoints**.

Deze gebedspoints leiden tot een toename van wijkgebonden gebed voor de wijk, stad en land. Het wensdoel is dat op zaterdag 3 oktober 2026 op 5000 gebedspoints, verspreid over heel Nederland, een nationaal gebedsmoment voor Nederland plaatsvindt.

Overweeg om mee te doen, koop stoepkrijt en maak, met anderen, een **Gebedspoint** vlak bij jouw huis op een centrale plaats in jouw wijk.

Meer informatie over deze zogenaamde gebedspoints vind je onder Gebedspoints (menu bovenaan deze pagina).

Nederland komt steeds meer onder de invloed van de cultuur van de dood. Dit klinkt hard, maar de feiten liegen niet.

Vanmorgen las ik deze tekst uit Psalm 71:

...totdat ik **deze generatie** Uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen Uw macht.

Mijn schild ende betrouwen . . .

Tekst: Psalm 71:18b

Hans, 26 april 2026

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

Maandag 27 april 2026

ANNO - - - Generatieus

Nederland is ontstaan. Of geschapen. Er was onderdrukking vanuit een overheerser. De zuiverheid van Gods Woord stond op het spel. In het begin waren er veel gebedsbijeenkomsten uitgeroepen door de politiek leiders van die tijd.

Bron: <https://eenvrijenatie.nl/BrochureLandgeboren.pdf>

Generaties lang heeft God Nederland op de kaart gehouden, gezegend. We zijn nog steeds een welvarend land.

Maar de afstand tussen God en ons land wordt steeds groter; dat is onze keuze. De Bijbel spreekt op veel plaatsen wat de gevolgen van *God verlaten* zullen zijn.

- Dank God dat Hij Nederland op de kaart heeft gezet en tot nu toe op de kaart heeft gehouden inclusief de grote zegeningen die ons land heeft gekregen.
- Spreek de Bijbeltekst van vandaag uit.
- Bid, vraag, smeeek of God Nederland wil verlossen van de overheersende machten vanuit de duisternis.
- Vraag God of Hij de geest van de geestelijk leiders wil opwekken (Haggai 1:14: Jozua was Hogepriester).

Tekst: Haggai 1:14

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je (kerkelijke/gemeente) agenda!**

Dinsdag 28 april 2026

Ontzet Nederland

- Het is een nieuw idee.
- Het is een persoonlijk initiatief.
- Het vraagt bekendheid en meedoen.

Leidens ontzet herdenken we al eeuwen op 3 oktober. Op de eerste 'bevrijdingsdag in 1574' werd direct al een dankdienst gehouden in de Pieterskerk.

De Heer is mijn bevrijder, zingen we nu.

Mijn schild en de betrouwen, zong men toen.

Doe mee! Nu al!!

Bid en bereid nu al voor in je egen netwerk maar vooral in jouw kerk of gemeente:

- 3 oktober 2026 Nationaal gebedsmoment
- In jouw eigen wijk
- Een eigen tijdsplanning en vormgeving met daarin om 11:55 uur vijf minuten eensgezind gebed
- Voor het 'ontzet van Nederland' (Efeze 6: strijd)
- In de Naam van Jezus.

Bid, praat, deel en doe mee!

Denk terug aan 3 oktober 1574 in Leiden en overdenk een toe3passing van Psalm 22:5:

Onze voorouders hebben op U vertrouwd. Ze hebben op U vertrouwd en U heeft hen gered (Basisbijbel).

Tekst Psalm 22:5

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

7000 - - - Woensdag 29 april 2026

Jonge generatie

Wees een van de '7000' die dagelijks in gebed voor Nederland God vragen ons land genadig te zijn.

In Joël 2:28 staat duidelijk vermeld wat God zal gaan doen 'daarna' in Israël. Zonen, dochters, ouderen, jongemannen: het wordt expliciet genoemd.

Veel van de gelovigen die nu al volhardend bidden voor Nederland behoren tot de ouderen.

Vader,

Wek de geest op van politiek en religieus leiders en van het volk is een gebed dat op deze website benadrukt wordt n.a.v. Haggai 1:14.

Wij vragen U om daarnaast specifiek jongeren aan te raken om ook volhardend te gaan bidden voor Nederland.

Samen met andere jongeren, samen met ouderen.

In Jezus' Naam!

Tekst: Joël 2:28

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is:

Gelovigen in Jezus Christus:

Bid thuis mee voor het behoud en de verandering van Nederland. Wees je bewust dat er al velen bidden voor Nederland; wees je bewust dat God voorbidders zoekt.

Overweeg om volhardend te blijven of te gaan bidden voor ons land dat God rond 1550 heeft geschapen en jaren, eeuwen, gezegend heeft.

Donderdag 30 april 2026

Maleachi synchroniseert

Wat leefde er in de harten van de 'vaders van Nederland' rond 1500? Bijbelse waarheid, oprechtheid, vertrouwen in God, geen dwingende heersers, maar herders voor het volk.

Die hartgesteldheid . . .

Terugbrengen, afstemmen of modern gezegd: synchroniseren.

Vader,

Ontleend aan de tekst uit Maleachi bidden wij U dat U de hartgesteldheid van de jongeren in Nederland laat overeenstemmen met die van de 'stichters' van Nederland toen.

Mijn schild ende betrouwen.

Tekst: De slottekst van het Oude Testament: Maleachi 4:6

www.gebedvoornederland.nl

De oproep via deze website is om in 2026:

- 7000 volhardende bidders voor Nederland te verbinden: **doe mee!**
- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk: **zet het in je** (kerkelijke/gemeente) **agenda!**

5000 - - - Vrijdag 1 mei 2026

Gebedspoint

Een plek in jouw wijk op ongeveer 10 minuten lopen van je huis:

- om specifiek voor jouw wijk te bidden
- met andere gelovigen uit jouw wijk die je gaat ontmoeten en leren kennen
- eensgezind gebed in de Naam van Jezus.

Loop of fiets even langs als je toch boodschappen gaat doen, de hond uitlaat of kinderen uit school haalt: vijf voor twaalf.

www.gebedvoornederland.nl/gebedspoints

Tekst: Mattheüs 18:20

www.gebedvoornederland.nl

Stuur dit bericht door in jouw netwerk via onderstaande knoppen.

De oproep via deze website is om in 2026:

- 5000 gebedspoints te realiseren: **maak er een in jouw wijk!**
- Maak het bekend en ontmoet andere gelovigen in Jezus Christus in jouw eigen wijk.
- Een nationaal *gebedsmoment voor Nederland* te houden op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 uur in jouw eigen wijk; bij jouw eigen gebedspoint. **Zet het alvast in je (kerkelijke) agenda al vast!**