

Hieronder staan twee beschrijvingen die gekoppeld zijn aan het thema 'DOEL'. Nieuwe gedachten ontstaan, de focus wordt duidelijker, en Bijbelteksten spreken constant.



DOEL 27 februari 2026

Deze website roept op tot intensivering van gebed voor Nederland. Misschien vormt deze website een eerste aanzet, misschien wordt het een breder instrument om volhardend gebed te ondersteunen.

Ik zie twee onderscheiden doelstellingen die elkaar kunnen versterken.

1. Verspreid door heel Nederland bidden 7000 gelovigen in Jezus Christus volhardend voor ons land.
2. Verspreid door heel Nederland ontstaan 5000 wijkgebonden gebedspoints waar gelovigen In Jezus Christus elkaar kunnen ontmoeten om samen te bidden voor hun wijk.

Een hiervan afgeleide doelstelling is:

Op zaterdag 3 oktober 2026 om 11:55 wordt in heel Nederland een gebedsmoment gehouden voor Nederland; indien mogelijk verzamelen de bidders zich in hun eigen wijk bij een gebedspoint.

Hans Trapman 27 februari 2026

www.gebedvoornederland.nl

Noteer alvast de datum: 3 oktober 2026 om 11:55 uur gebed in jouw woonwijk of woonplaats.

DOEL 20 januari 2026

Na een glorieuze overwinning op de Karmel raakt Elia zeer bezwaard. Hij wil sterven en De Almachtige zegt tegen Elia dat er 7000 zijn in Israël, door God bewaard, die niet gebogen hebben voor de afgoden (1 Koningen 19)

Ik vroeg mij af: "Zou Elia ook zo depressief zijn geworden als hij die 7000 zou kennen, of in ieder geval, een groot gedeelte van hen?"

Veel gelovigen in Jezus Christus die ik ken, zijn bezorgd over de stand van Nederland: meer en meer van God los. Op zondag in de kerk of samenkomst ervaar ik dat minder sterk dan wanneer ik door mijn woonwijk loop.

Ik ken diverse gebedsgroepen waar specifiek gebeden wordt voor Nederland. Toch ervaar ik buiten die gebedsgroepen niet veel gebed voor het land waarvoor mijn voorouders zo gebeden hebben en waarin mijn kinderen en kleinkinderen nu en de komende jaren zullen leven.

Nederland, dat God zo gezegend heeft en dat nu wegdrijft van de Bijbelse waarden en normen.

Met deze website roep ik op om 'samen':

- Gebed in en voor Nederland te versterken
- 5000 zogenaamde gebedspoints te realiseren
- **7000** bidders in de woonwijken van de ruim 340 Nederlandse gemeenten elkaar te laten ontmoeten om elkaar aan te vuren
- God te danken voor al Zijn zegeningen de afgelopen eeuwen
- God te vragen, te smeken, Zijn hand niet van Nederland los te maken.

Deze oproep:

- komt naast alle andere gebedsinitiatieven voor Nederland en niet in de plaats van
- heeft een zeer lage organisatiegraad
- kent geen kosten
- vraagt geen grote extra inspanningen
- vraagt wél volharding en geloof in de kracht van gebed.

Voor jouw woonwijk, in jouw woonwijk.

Voor jouw Nederland en 'Zijn' Nederland.

Hans Trapman, 20 januari 2026

www.gebedvoornederland.nl

Noteer alvast de datum: 3 oktober 2026 om 11:55 uur gebed in jouw woonwijk of woonplaats.